

Minne från Sommaren 2015.



Jag är bosatt på Ersnäsholmen i en villa med tillhörande förråd. Förrådet, som familjen i dagligt tal kallar "bodan", är indelat i två rum. Ett av rummen innehåller verktyg, gräsklippare och andra inventarier avsedda för att hålla villan i trim. Under sommaren står dörren till detta rum oftast öppen och en dag när jag "pysslar" på tomten ser jag i ögonvrån hur en svala flyger in och ut. Något som jag i förbifarten bara förstrött lägger märke till. Dock kunde jag inte undgå att se att turerna var ganska täta och dessutom handlade det om två fåglar. Jag hade mina aningar och började kolla inne i bodan.



Plötsligt dyker en svala upp och utan att bry sig om mig styr den kosan till det bo som syns något till vänster om mitten i övre bildkant Det är alltså ett bobygge som är på gång och fåglarna har med sig byggmaterial som de "limmar" fast.



Båda "föräldrarna" färdas de kommande dagarna ut och in som torpeder genom det lilla fönstret på bodans baksida, som får stå öppet dygnet runt och jag kan inte låta bli att imponeras av deras flygkicklighet. Efter ett par dagar tycks svalparet vara nöjt med vad de åstadkommit och en viss stiltje infinner sig.



Så en dag möts jag av en företeelse som jag verkligen hoppats skulle uppenbara sig men även om jag var förberedd så blev jag smått "tagen". 5 st till antalet var de ungar som radade upp sig på kanten av boet och nyfiket blickade ut över en ny värld.



Här delar en av föräldrarna ut mat medan 2 av kompisarna till den lycklige rent reflexmässigt gapar(tror jag).



Här gapas det också och det beror på att Far eller Mor något till höger utanför bild är på väg med godsaker. De väsnas också de små livet när de ser mattransporterna anlända.



De är lite sega på mornarna vilket illustreras på denna bild som är tagen på c:a 1 meters avstånd utan att de rörde en vinge. Vid det här laget tycks de också betrakta mig som en ofarlig inventarie.



Här är syskonskaran samlad och i färd med att få sig en natts återhämtning efter dagens upptåg för det må sägas att de verkligen busar och håller igång under den ljusa tiden av dygnet men varje afton återvänder de till sin bostad. Så en kväll när jag har ett ärende till bodan finns de inte där. De är helt enkelt "putz weck" och förmodligen på väg till varmare trakter. Känns lite snopet men det är ju trots allt en naturlig utveckling. Skall bli intressant att se om någon av dem återvänder till våren hälsar

Ulf Omnell.