



Ersnäsdagen 7 juli 2018



KOMMANDE EVENEMANG

HembergsUtmaningen

Terrängtävling runt Hembergsleden söndag den 23 september, första start 12.00. Start och mål vid Ersnäs skidstuga (Gläntan). Mera info på www.ersnas.se

Ersnäs IF

Surströmmingsmiddagen

i Ankaret blir i början på oktober. Inbjudan kommer att finnas i er **postlåda** och på www.ersnas.se

Hembygdsföreningen

Ersnäsdagen gick av stapeln traditionsenligt med full aktivitet på Torget med försäljning och uppträdande av Malte och Terja. Dagen till ära firade Ralph Lundstengården 20 års jubileum med besök av Ralph Lundsten som signerade böcker och skivor. Där uppträdde även Alviks blandade kör.



Årets Ersnäsare 2018 utsedd



Juryn som utser Årets Ersnäsare består av Karl-Gustaf Pettersson, Karolina Svärd och Rose-Mari Bäckström. De har valt Ersnäs skola till Årets Ersnäsare.

Juryns motivering:

Genom att samverka med Ersnäs föreningar på ett fantastiskt sätt har Ersnässkolan utvecklat verksamheten för barnens bästa med fokus på natur, rörelse och samarbete.

Detta helhetsgrepp har också bidragit till att utveckla byn med ett ömsesidigt utbyte och glädje för alla parter.

På bilden ser vi, från vänster, juryn samt pedagogerna Ann-Louise Isaksson Aspenfjäll och Victoria Bäckström som för skolans räkning mottog utmärkelsen.

Vad finns att skriva om som nybliven redaktionsmedlem? Välbefinnande och hälsa, kultur, politik, flygbranschens problem, skogsbränder? Oförvårligen kommer jag att tänka på klimathotet som "hänger över oss", och som har uppmärksamats i medierna under senaste tiden.

Ett belysande exempel på att någonting otrevligt är på väg att ske är till exempel att vår fjällvärld börjar bli annorlunda i jämförelse med tidigare år. Kebnekaises sydtopp mätte 2114 meter över havet i augusti 1988 då min man Krister och jag gjorde en toppbestigning. Nu är förhållandet mellan nord- respektive sydtoppen förändrat, och den förstnämnda är med sina 2096,8 meter över havet Sveriges högsta punkt. Sydtoppens glaciär har alltså smält med 17,2 meter på 30 år, och enbart i sommar har toppen minskat med cirka 14 cm per dygn! Mätningarna görs med GPS-teknik som har två centimeters noggrannhet, varför tekniken har god

Moder Jord och framtiden

precision och ger trovärdiga resultat.

Professor Johan Rockström har tillsammans med internationella klimatforskarkollegor pekat på att det finns välgrundade bevis för att havsnivån riskerar att höjas upp till 60 meter vid en temperaturökning på fyra grader, och att jorden nu är drygt en grad varmare än under förindustriella tiden. Vissa områden på jorden kommer att bli obebodliga om den så kallade "Hothouse Earth-effekten" blir verklighet, vilket innebär att uppvärmningen intensifieras ytterligare av sig självt. Fy, det ser nedslående ut vad gäller jordens framtid - och det är människan som misshushållar med allas våra gemensamma resurser!

Vad kan vi var och en göra för att spara på vår miljö och bibehålla våra livsbehov? Utöver stora globala insat-

ser som ju måste vidtas kan vi ALLA försöka dra vårt strå till stacken. Vi kan om möjligt köra fordonen på fossilfritt bränsle, minska antalet flygresor, minska konsumtionen av plastprodukter, kemikalier och onödiga saker, återvinna allt som går att återvinna, inhandla kläder och annat second hand istället för att köpa nyproducerat etcetera.



Pär Holmgren, före detta meteorolog på TV och numera naturskadespecialist på Länsförsäkringar säger; "Sanningen är att vi inte bara lever på den här planeten. Vi är en del av den. Att bry sig om miljöfrågorna är som att betala hyra. Gör man inte det, har man snart ingenstans att bo". Vi har alltså bara ett klot att leva på (än så länge). Var rädd om det och om varandra.

Ingegerd Skoglund Öhman

Ny webbredaktör för Ersnäs hemsida

Innan julen beräknas Ersnäs hemsida fått en ny layout. Detta för att vi byter webbredaktör, från Krister Öhman till Robert Romanowski, också boende i Ersnäs.



Robert har nu påbörjat skapandet av den nya Ersnässidan. Det innebär ett nytt utseende och naturligtvis en hel del annat! Adressen kommer fortfarande att vara **www.ersnas.se** efter bytet.

Innan publiceringen av nya sidan driver jag ordinarie sida vidare som vanligt. Jag skapade sidan 14 maj 2003, så nu tycker jag att det är dags att kliva åt sidan. Jag ser fram emot denna nytändning!

Krister Öhman

Robert har ordet:

Jag tycker det ska bli kul att bidra på mitt sätt till byn och jag hoppas byborna finner den nya designen tillfredställande.

En människa är inte vad hon gör utan har hela sitt värde bara genom att finnas.

Maria Ludvigsson

Familjenytt

Född

Karl Forsberg, Tranmyrvägen 37, föddes den 30 maj 2018. Vikten var 3615 gr och längden 50 cm. Storebror heter August, och de lyckliga föräldrarna heter Caisa och Mikael Forsberg.

Inflyttade

Malin Blom och Johannes Lindroth har flyttat in på Klubbvägen 151. Detta hände i oktober 2017.

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Vi i redaktionen vill gärna få besked om inflyttade och födda i byn. Vi har ingen chans att själva ha "koll på läget".

Det räcker med ett E-postmeddelande till någon i redaktionen.

Bokbussen hösten 2018 & våren 2019

För allmänheten



070-370 07 57
bokbussen@lulea.se
www.bibblo.se

Fotbollsplan	Ons 12/9, 10/10, 14/11, 12/12, 23/1, 20/2, 27/3, 8/5, 29/5	ca 18.55
Ralph Lundstengården	Ons 5/9, 3/10, 7/11, 5/12, 16/1, 13/2, 20/3, 24/4, 22/5, 19/6	ca 13.15

Böcker som lånats i Norrbottens län kan lämnas tillbaka på bokbussen och böcker man lånar i bokbussen kan lämnas på något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!

Sommarjobb

Under sommaren har skolungdomar arbetat här i Ersnäs. De har även hunnit med jobb i någon/några andra byar.

I Ersnäs har de utfört röjningsarbete vid "Dålakajen", Alån, Hemborgsleden och Elljusspåret. De har skrapat och målat hockeysargen samt oljat in läkaren på fotbollsplanen.

Dessa ungdomar med arbetsledare har gjort ett fantastiskt fint jobb, kvistar och sly är upplagt i prydliga högar, för att lätt transporteras bort.

Det var ett välbehövligt arbete, tack till alla ni som jobbat i denna värme.



Några rader om fotbollen

Iskrivandes stund (13/8) så ligger vi väldigt pyrt till för att klara nytt kontrakt i div.4 södra herrar. Med 7 matcher kvar att spela så är vår tabellplacering 9:a och upp till säker mark så behöver vi plocka in 7 poäng på IFK Arvidsjaur dvs. vi behöver vinna 3 matcher fler än Arvidsjaur av återstående matcher. Som synes en väldigt tuff uppgift varför vi behöver allt stöd från våra supportrar i de åter-

stående matcherna under hösten.

Men som sagt där det finns det liv finns det hopp!

Väl mött under hösten på Arena Pålbäck för heja fram laget till nytt kontrakt i div. 4.

Anders Vikberg, EIF

EIF:s kvarvarande hemmamatcher 2018



Söndag 26/8 Lillpite IF kl. 16.00
Söndag 9/9 Hemmingsmarks IF kl. 16.00
Söndag 16/9 Piteå IF FF 2 kl. 16.00
Lördag 22/9 Storfors AIK 2 kl. 13.00



Facit

Årets medlemsavgifter inbringade 29 tkr. Beloppet fördelas lika mellan Ersnäs Byaförening, Ersnäs Idrottsförening och Ersnäs Hembygdsförening.

Antalet betalande blev 169 varav 24 utsocknes. Detta innebär att 54 procent av byns hushåll erlägger den här avgiften.

Penningssumman är ett välkommet tillskott för finansieringen av de tre föreningarnas verksamhet. Men dessa inbetalningar har också en annan minst lika viktig funktion. Den är ett uttryck för ersnäsbornas uppskattning av det ideella arbetet som aktörerna i dessa föreningar lägger ned på att främja livskvaliteten i vår by – för att nu använda ett något högtidligt ord.

Låt oss också påminna om två förmåner som medlemskapet är förknippat med. Den ena är att medlemmar, som hyr samlingslokalen i skolbyggnaden, gör detta till rabatterat pris. Den andra förmånen är deltagandet i med-

lemslotteriet på Ersnäsdagen.

Årets lyckosamma i det sammanhanget blev följande medlemmar:

Nina Stokke
Alf Larsson
Annika Seger
Linda Blixt
Kent Lindvall
Sigrid Öhlund
Annika Blomqvist
Erling Öhman
Irene Larsson

Vi har formulerat ett mål att avslutningen till föreningarna skulle nå samma nivå som valdeltagandet nämligen 85 procent. Varför når vi inte dit? Läsarna inbjuds att komma med förklaringar och tips om hur vi ska gå tillväga för att öka engagemang i det här avseendet. Kontakta redaktionen!

Sven Persson.



Det kom ett brev...

Redaktionen erhöll från en tidigare ersnäsbo en liten dikt som på ett föredömligt sätt visar att det i alla lägen ändå finns ett ljus.

Tänk i varje nöd och fara
varje motgång och besvär.
Att det ändå kunde vara
vida värre än det är...

*Signe Engström
f.d. Ersnäsvägen 41 A*

ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år.

Manusstopp under 2018 är 15 jan, 14 maj, 13 aug och 5 nov och utdelning fredag ca 2 veckor efteråt.

I redaktionen:

Sven Persson, tel. 070-691 53 96,
E-post: persson.sven@telia.com

Elaine Blomqvist, tel. 0920-310 52,
E-post: smejjob45@lulea.se

Ingegerd Skoglund Öhman,
tel. 070-227 76 32,
E-post: ingegerd@krivision.se

Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post krister@krivision.se

Ersnäsbladet finns att läsa/hämta från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även tidigare nummer.

9 september

Kommande val är ett ödesval. Så sägs det inför snart sagt varje val. Den 9 september är inget undantag. Om detta kommande val är mer ödesmättat än andra får läsaren själva avgöra.

Att utnyttja vår rätt att välja politiskt styre är inte bara en rättighet utan också, tycker jag, en medborgerlig skyldighet. Tre av mina barnbarn går för första gången till valurnan. Jag säger då följande till dem: Fastställ vilka värderingar Du har. Kolla sedan i partiernas valplattformar vilket parti som bäst överensstämmer med dessa värderingar. Sedan väljer Du parti. Framför allt: Gå inte på slentrian, på föräldrars röstande eller vad som gäller i Din vänskapskrets. Skaffa Dig kunskaper och tänk själv!

Vad som är särskilt intressant den 9 september och tiden därefter är den roll SD kommer att spela. Av det skälet redovisar jag här hur det såg ut för tre av partierna vid riksdagsvalet 2014:

	S	M	SD
Riket	31	23	13
Djupviken norra (Piteå)	43	12	5
Ersnäs/Alvik	45	17	10
Södra Djursholm	1	65	4
Norrbottens län	49	13	11
Stockholms län	24	33	8

Siffrorna berättar en del om vårt land. Vissa menar att vi inte röster med plånboken. Stämmer verkligen det påståendet med ovanstående siffror som grund? Vidare: SD är svagast i de valdistrikt där antingen M eller S är starka. Djupviken i Piteå och södra Djursholm i stockholmsregionen representerar extremvärden och är därför medtagna här.

Intressant blir det. En del av oss ägnar sig dessutom åt privat vadslagning. Så är exempelvis fallet med Bosse Axhammar och undertecknad.

Vi har ingått två vad.

Vad 1: Herr Axhammar anser att SD kommer att göra ett sämre val 2018

än 2014 dvs nå ett resultat lägre än 12,86 procent. Undertecknad hävdar att SD får en högre andel av rösterna 2018 än 2014.

Vad 2: Undertecknad förutspår att talmannen föreslår riksdagen att Ulf Kristersson utses till statsminister och därmed ges uppdraget att bilda regering. Genom att SD och KD (om KD klarar spärren) stöder förslaget samt genom att Liberalerna och Centern lägger ner sina röster, utser riksdagen Kristersson som regeringsbildare. Herr Axhammar anser att detta inte blir fallet.

Den som förlorar vaden, bjuder motparten med hustru på en fyrrättersmiddag.

Jag gör denna detaljerade beskrivning i syfte att andra läsare går och gör något liknande. Därmed blir valet än mer spännande.

Sven Persson

Ingegerd, ny i redaktionen

Detta nummer av Ersnäsbladet innebär en premiär. Ingegerd Skoglund Öhman är ny medlem av redaktionen. Ingegerd bor på Tranmyrvägen och är gift med Krister Öhman, likaså del av redaktionen. Som läsaren nog redan uppmärksammat blev Ingegerds första insats att svara för "ledaren". Vi i redaktionen påpekar då och då att vi mycket gärna vill från vår värderade läsekrets få förslag på innehåll och naturligtvis egna texter.

Och nu finns en ny mejladress att kontakta nämligen ingegerd@krivision.se



Bilder från olika epoker

På Internet kan man hitta bilder från olika tidsepoker. Det kan vara intressant att jämföra dessa.

Så här gör du för att ta fram bilden/bilderna här längst ner:

Surfa till **Eniro.se**, välj **Karta** och skriv **Ersnäs** i sökrutan. Välj **Flygfoto** uppe till höger. Välj **Sjökort mm** alldeles intill och därefter **Historiska foton**.

Sedan kan du dra dubbelpilen till höger eller vänster och se resultatet. Nya bilden ligger över den äldre och med dubbelpilen "drar du kanten" på den nyare bilden.

Det gäller nedanstående bild samt bilden till höger, på motstående sida.

Den äldre bilden är från 1955-1967 och den nyare från 2011-2014.



Hemborgsleden

Under ledning av Jonas Persson genomförde skolungdomar operation dagsverk på Hemborgsleden.

Genom denna arbetsinsats är nu alla sankta områden efter leden spångade. En eloge till ungdomarna.



Ett nytt liv borta från byn

Jag föddes 1967 i Ersnäs med namnet Ulrika Lundström. Dotter till Göte och Marie Lundström (född Sundén) på Ersnäsvägen. Som ung flicka i en liten by fanns det inte så mycket aktiviteter. Vid 18 års ålder var det dags att ta steget och göra någonting nytt och i mitt fall var det eventuellt åka till en kibbutz i Israel för några månader. Vi var ett par ungdomar som funderade på att fara tillsammans men ingen var tillräckligt allvarlig att göra någonting med det.

Min mamma hittade av en slump en annons i en tidning där man sökte en barnflicka till en familj i Israel. Att bo hos en familj och ta hand om deras barn lät inte så tokigt för en naiv ung flicka från Norrland som aldrig varit utomlands i hela sitt liv. Hur svårt kunde det vara?

Jag skickade ett brev till familjen och inom några veckor fick jag svar. Det visade sig att barnflickan som var hos familjen var svenska och hon hade satt in annonsen i tidningen. En vacker dag i mitten av april 1985 fick jag ett telefonsamtal från Israel.

Jag hade aldrig drömt att familjen skulle välja mig men så blev fallet. Jag var inne på mitt sista år i gymnasiet, var färdig med mina studier, hade nyligt fyllt 18. Den 31 maj 1985 lämnade jag Ersnäs och hade inte en

susning vart denna resa skulle ta mig. Hade jag haft det vett jag har idag, när jag var 18, skulle jag mest troligt aldrig ha gjort det jag valde att göra.

Jag landade i Israel och det första jag såg var palmerna. Familjen kom och hämtade mig på flygplatsen och efter det ögonblicket var jag i en annan värld. Att ta hand om barn som pratade hebreiska och inte ett ord engelska var första svårigheten. Min hebreiska började och slutade med Shalom. Var dag lärde jag några nya ord för att prata med barnen men det var inte lätt. En ny och främmande kultur så olik den som jag vuxit upp med. Livet blev lättare när min barndomsvän Carola från Alvik kom ner tre månader efter mig för att jobba hos en familj nära min.

I oktober träffade jag Benayahu. Vi kallar honom Benny. En israelisk kille fyra år äldre än mig. Sen var det kört. I stället för att återvända till Ersnäs blev jag kvar i Israel där jag nu har bott i 33 år. Jag gifte mig med Benny 1991 och vi har fyra underbara barn: Nitai, Noam, Lior och Jonatan. Två pojkar och två flickor. Ett av barnen fick i alla fall ett svenskt namn. Familjen hade lite svårt i början med namnen men det fastnade med tiden. Idag har vi även tre barnbarn. Maor, Benaya och Reut. Två pojkar och en flicka, dotter Noams barn.

Israel är idag ett modernt land och framstående inom områden såsom datorer, medicin, jordbruk och många andra. Ett litet land inte större än Norrbotten med ca 8,5 miljoner invånare. Av dessa är ca 2 miljoner araber, druzer och kristna. Huvuddelen är judar. Israel är en demokrati som har ungefär samma valsystem och skattesystem som Sverige. När staten Israel bildades, tog den nya staten Sverige som förbild med god ekonomi och bra lagar. Det gjordes vissa ändringar för att anpassa systemet till landets behov. Israel är ett mycket vackert land, värt att besöka. Här finns biblisk historia att upptäcka och här finns många vackra platser att besöka. Allt från öken till gröna skogar.

Tyvärr har jag fått uppleva saker här som svenska folket inte känner till som en del av mitt vardagsliv. Gulfkriget 1991 när Saddam Husein skickade missiler mot Israel var första gången i mitt liv som jag hörde bomblarm. Sedan fick vi upp leva flera år med bombningar på bussar och andra attacker. Senaste åren har jag jobbat som köksplanerare på IKEA och där har vi haft återkommande incidenter där vi har varit tvungna att föra alla kunder till skyddsrummen på grund av missilattacker. Det är inte lätt att leva med detta. Vem som har rätt i konflikten mellan Israel och Palestina kommer aldrig att klaras ut. Jag önskar vi kunde leva här tillsammans i fred och lägga allt annat bakom oss. Lilla Ersnäs finns alltid med oss. Min familj finns fortfarande kvar i byn och barnen har haft nöjet att spendera sina somrar i Sverige under sin uppväxt. Nitai, äldste sonen, har bott senaste fem åren i Sverige för att studera. Mitt liv är här och jag ångrar inte det val jag gjorde när jag var ung. Då skulle jag inte ha den underbara familj som jag har idag. Tack mamma för att Du hittade annonsen även om Du var tvungen att låta mig fara och det var inte lätt.



På bilden har vi Jonatan 20, Nitai 26, jag, Noam 24, gift med Omer 25. Sedan Benny min man och Lior 22.

Talia Sallem, född Ulrika Lundström



Valkompassen

Testa dina åsikter mot partiernas i alla tre valen.

Ta reda på vilka partier i riksdags-, kommun- och landstingsvalen 2018 som har samma åsikter som du har.

Surfa till valkompassen.svt.se och genomför de tre avsnitten så vet du därefter vilket/vilka partier som jobbar åt ditt håll.



Resa till vänort i Frankrike

Så har vi 15 glada resenärer från ANEA (Antnäs, Novéant, Ersnäs, Alvik) vistats en julivecka i vår vänort i nordöstra Frankrike. Det här var tredje gruppresan ner till Novéant sedan utbytet startade 2010. Våra franska vänner hade planerat in aktiviteter och upplevelser av skilda slag. Det fanns även en del egen tid med våra respektive värdfamiljer.

Under veckan fick vi vara med vid ett högtidligt minneshållande av en ung amerikansk soldat som stupade under andra världskriget. Ett tjugotal av hans släktingar hade rest till Novéant och möttes av parad med fanbärare, minnestal av borgmästaren, minnesplakett och en god lunch med franska läckerheter. En dag besökte vi Verdun; slagfält från första världskriget med krigskyrkogård och fredsmonument. Det vi såg gav oss en inblick i fasorna med krig och lämnade ingen oberörd.

Vi har fått ta del av franskt national-

dagsfirande i samhället Novéant med grillmat, musik, fackeltåg samt ett pampigt fyrverkeri. Då var festplatsen fylld med ortsbor som umgicks och njöt av stunden. Och tänka sig att vi själva anordnade ett traditionellt midsommarfirande med svensk mat, sång, riktig midsommarstång och dans kring denna. Midsommaren, som gick av stapeln den 14 juli, förgylldes av att ett par från oss iklädda norrbottensdräkt spelade fiol och några andra gav prov på svensk folkdanstradition.



Utöver nämnda aktiviteter hann vi resenärer med en hel del annat; picknick, bad, vandring, besök på vingård med mera. Vi ser redan fram emot



våra franska kamraters tredje resa till oss. Måne vad vi ska ha på programmet 2020?

Alla som är intresserade av vänortsutbyte är välkomna till oss på ANEA. Ni kommer inte att ångra er. Det är givande och trevligt att bygga broar mellan länder!

På A svarar vi Olof Palme och på B vet vi inte

Mellanstadieåren i Ersnäs skola följde vanligtvis ett tryggt och invant mönster. På lektionerna lärde vi oss om landhöjningen, Sveriges regeringsform, division med liggande stolen och andra nyttiga livskunskaper. Ibland åkte vi buss till Antnäs för att ha lektion i slöjd och idrott och ibland till Gammelstad för att bada. I december var det dags att gå upp för den branta trappen till vindsförrådet i gamla skolan för att hämta ned plastjulgranen som högtidligt ställdes i klassrummet och pyntades.

En höstdag 1988 bröts dock rutinen. Magister Hilding rullade in AV-vagnen i klassrummet. AV-vagnen var en ranglig historia med en färg-TV av tjockmodell balanserad högst upp och på den nedre hyllan tronade en videospelare av det tekniskt överlägsna men kommersiellt misslyckade formatet Betamax. Vid de sällsynta tillfällena då den rullades in var det vanligtvis för att visa inspelade uppbyggliga program från utbildningsradion men denna dag var det tydligen något annat på gång. Magistern befriade den intrasslade antennkabeln från vagnen och pluggade in den i ett uttag på väggen bredvid svarta tavlan. Därefter manövrerade han under ett visst hummande kontrollerna på TV:n tills Sveriges Television kanal 1 uppenbarade sig med en upplösning av 576 linjer. Sedan delade han ut svarsformulär till klassen. - "I dag är det kval till Vi i Femman. De klasser i kommunen som svarar bäst får vara med och tävla i Norrbottensradion".

Programmet började och tystnaden sänkte sig över klassrummet. Med rynkade pannor och vässade pennor försökte vi så gott vi kunde svara på frågor om vad Magnus Ugglas senaste LP "35-åringen" handlade om samt hur många ledamöter som satt i Sveriges riksdag. När alla frågor var besvarade efter förmåga samlade Hilding in blanketterna och postade dem till Sveriges Radio. Efter några veckor kom beskedet. Hilding meddelade tri-



umferande att vi hade gått vidare!

Nu väntade en hektisk tid. Hejaramsor skulle skrivas, naturligtvis till tonerna av signaturmelodin till TV-serien "Macken". Föräldrar skulle involveras, Norrbottens-Kuriren ställde frågor och Sveriges Radio kom och mätte akustiken i skolans samlingslokal "Anka-ret". Till slut var det dags för första matchen. Jag, Camilla och Christina satt nervöst bakom mikrofonerna med stora hörlurar på medan våra föräldrar, syskon och klassen inklusive reserven Adrian delade vår spänning

och förväntan på Ankarets hårda och oförlåtande trästolar. Matchen gick i alla fall bra och efter ytterligare två rafflande drabbningar lyckades vi ta oss till länsfinal mot Strömnässkolan i Piteå. Vann vi denna fjärde match skulle vi gå vidare till norrlandsfinal och därefter var steget i alla fall i teorin kort till TV-studion i Stockholm. Matchen var jämn men till slut hittade frågeskrivarna vår svaghet. Som Norrbottningar fostrade i idrott på hockeyrinken bredvid skolan kände varken jag, Camilla eller Christina till vilka allsvenska fotbollslag som gick under smeknamnen "Iff-Iff" och "Blåvitt". Ridå. Kanske det är denna nesa som gjort att jag 30 år senare fortfarande inte har det minsta intresse för Allsvensk fotboll.

Mig veterligt har Ersnäs skola därefter aldrig lyckats ta sig så långt i Vi i Femman som vi i klass 5 1988 gjorde, men ingen skulle vara gladare än jag om någon framtida upplaga lyckas slå oss på fingrarna!

Petter Svärd

Petter Svärd är uppvuxen i Ersnäs och gick i Ersnäs skola 1984-1989. Efter att ha lämnat Luleå år 2000 har han bott bland annat i Stockholm och på Irland men är sedan 10 år boende i Umeå där han arbetar som forskare, egen företagare samt hobbypilot. På bilden tacklar han den utslagsgivande Hemborgsleden.

En kulturbärare till glädje för alla

En söndagsmorgon i augusti samlas vi i Ralph Lundstengårdens vackra restaurang. Runt bordet sitter Kristina Holmberg, Sune Öhlund, Hans Strandberg och författaren till denna artikel. Ämnet för dagen: Ersnäs Byasamfällighetsförening.

Trots många år som boende i Ersnäs hade jag före mötet inte helt klart för mig den roll byns äldsta organisation spelar. Jag tror jag delar denna brist med en hel del andra av våra läsare.

Markerna kring vår by började att höja sig över havets yta på 1100-talet. Längre än så är inte byns historia. Men långt, långt tidigare för tre-fyra tusen år sedan hade vi besök av fiskare vid havsstranden högt uppe på Hemberget.

Markerna på låglandet odlades upp. Ersnäs by började växa fram. Rökarna (hushållen) blev fler och fler. Behovet av samverkan mellan gårdarna ökade. På 1500-talet fick vi i våra trakter en ordning med byalag vars medlemmar var bymännen och som leddes av byåldermannen. Torpare och backstugusittare ingick inte i byalaget. En gång per år möttes bymännen till ett möte, byastämman. Då beslutades om gemensamma angelägenheter.

Denna ordning gällde länge i vår by. Men för cirka 40 år sedan omvandlades byalaget till Ersnäs Samfällighetsförening.

Samfällighetens syfte är att främja medlemmarnas intressen och medlemmarna är byns markägare. Vi som bara äger en villatomt räknas inte som markägare i det här sammanhanget. Antalet fastigheter som ingår i Samfälligheten uppgår till drygt 100 och markägarnas antal till 122. Vissa fastigheter har fler än en ägare. Detta förklarar skillnaden. Något boställningstvång existerar inte. En del



I samtalet om Ersnäs Samfällighetsförening deltog från vänster Hans Strandberg, Kristina Holmberg och Sune Öhlund. Den sistnämnde lämnade vid årets stämma styrelsen efter 41 år av gedigna insatser.

marker ägs därför av utsocknes.

Beslutsordningen är att varje markägare har en röst. Jag brukar skämtsamt säga till markägarna att vi fortfarande har "torpare och backstugusittare" i Ersnäs och att dessa kanske t o m utgör majoriteten av befolkningen.

Samfälligheten äger idag 120 hektar varav 20 hektar mark. Resten är vatten (fiskevatten). Dessa egendomar avspeglar de gemensamma funktioner som tidigare var en förutsättning för det ekonomiska livet i en jordbruksby som Ersnäs. Vi kan konstatera att på det sättet är Samfälligheten en traditionsbärare av rang. Den är verksam i nutid samtidigt som den vittnar om vår historia.

Vilka är då dessa av Samfälligheten ägda marker? Här följer listan som täcker in det mesta: Torget med f.d. brandstationen, fätå (kreaturens marchväg) från byakärnan till Kammen, stora diken (gravar) för gemensam dränering av markerna, tvättplatsen vid gamla rikstrettonbron vid Alån (där finns en informationsskylt), vägen genom byn (E 4:s föregångare rikstretton), sandtag vid elljusspåret, Västerbyfäbodarna med Lindgrensväg, Dålakajen (vid fjärden nedanför Svartskatan), Hästgrundet (mellan Ersnäsfjärden och Måttsundsfjärden), Möro hamn.

Dessutom äger föreningen jakträtten på sina marker. Den auktioneras ut för femårsperioder bland byns sex jaktlag.

Intäkterna ligger normalt på runt 50 tkr per år. Dessa medel används främst för att underhålla vägar som Samfälligheten ansvarar för. Samfälligheten har också t ex anslagit medel för att utveckla Torget.

Det har funnits krafter, som argumenterat för att sälja Samfällighetens marker och servitut. En majoritet har

emellertid hållit emot och därmed räddat ett värdefullt kulturarv som denna mycket gamla organisation utgör.

Till detta kulturarv hör också Byakistan (se bild). Den kan vi kalla dåtidens arkiv. Innehållet domineras av rättshandlingar. Inte så sällan uppstod tvister, främst om markägande, som hamnade i domstol. Sådana problem är tack och lov sällsynta i våra dagar. Samfälligheten har ambitionen att katalogisera kistans innehåll och översätta vissa handlingar till nutidsvenska.



Byakistan målad i guldockra och ovanpå kistan det särskilda skrinet för kartor.

Föreningens styrelse ser idag ut som följer:

Hans Strandberg – ordförande
Kristina Holmberg – sekreterare
Tord Marklund – kassör
Ann-Lie Ottosson – ledamot
Tuula Rosenberg – ledamot
Thomas Olsson – ledamot

Att föryngra styrelsen har varit en strävan från styrelsens sida. Styrelsen har en väl avvägd sammansättning både vad avser ålder och varannan damernas. De tre styrelsesuppleanterna - Andreas Lindvall, Joel Lundmark och Jonathan Marklund - är också ett uttryck för föryngringen.

Ersnäs Samfällighetsförening finns också med på www.ersnas.se

Sven Persson

Priser från Internetleverantörerna i stadsnätet

Lunets nättjänst via fiber: 219 kr/mån

Månadskostnader för 100 Mbit/s:

A3	89 kr
Bahnhof	89 kr
Boxer	129 kr
Bredband2	65 kr
Comhem	129 kr
Ownit	79 kr
Riksnet	79 kr
T3	89 kr
Telenor	169 kr
Telia	139 kr
Viasat	80 kr då fordras ett TV-abonnemang



Om du tycker att det inte stämmer och att du betalar för mycket så kan du kontakta din operatör för att få avgiften sänkt.

För det är nämligen så att höjningar går med automatik men dock icke prissänkningar.

Utan mänsklig gemenskap kan inte en enda människa överleva

Inflyttade till Ersnäs

Knackade på dörren på Klubbvägen 151, blev mottagen av 9-månadershunden Niják, som bor där med sin matte Malin Blom och husse Johannes Lindroth.

Malin kommer från Lapträsk i Haparanda kommun, Johannes från Råneå. Att flytten skulle gå till Sörbyarna i Luleå kommun var given, i Ersnäs fanns huset som passade. Oktober 2017 kom flytt-lasset till byn.

Malin jobbar som flygtekniker och Johannes som helikoptertekniker på F 21.

Ett gemensamt intresse är bl. a. cykling. Ersnäs-bladet hälsar dem välkomna till byn och hoppas att föreningslivet ska intressera.



Byaloppisen



Den femte augusti gick Ersnäs byaloppis av stapeln för tredje året i rad. Efter den varma soliga sommaren fick vi perfekt mulet loppisväder denna dag och flera hundra besökare hittade till vår fina by.

Vi var cirka 15 loppisförsäljare som hade rensat ut överflödiga prylar för att sälja dem på loppis. Loppis är verkligen populärt just nu. Och det är bra för både miljön och plånboken när saker kan återbrukas. För Sven Persson, på bilden, var det första gången han sålde på Ersnäs Byaloppis. Men kanske inte sista? Ersnäs byaloppis återkommer nästa år!

Anneli Lyckestig

Om bredbandet i Ersnäs

När man passerar genom byn ser man en orange slang ihop-rullad vid några fastigheter. Det är slang som skall grävas in till husen för att ansluta fastigheten till Lunets fibernät, och därmed stadsnätet. Det har gått snart 20 år sedan Byaföreningen tillsatte en Bredbandsgrupp med mål att även Ersnäs skulle ingå i fibernätet.

Fakta var att bland byarna i Luleå låg vi på tionde plats för att få ett fibernät. Det var bara fem byar som var aktuella så med andra ord var Ersnäs utanför pallen.

Kommunen valde ut tre byar, Alvik/Långnäs, Antnäs och Rutvik som deltagare i ett pilotprojekt där bredband via fibernät erbjöds de boende. Sommaren 2002 sattes spaden i marken och i slutet av december var bredbands-nätet driftsatt.

Under hösten lade bredbandsgruppen fast en strategi för hur Ersnäs skulle kunna få bredband via fiber. Ersnäs hade avancerat till sjunde plats i den prioritetsordning som Kommunen gjort. I en ny strukturplan beslutade kommunen att fem byar skulle byggas ut fram till 2005. Finansieringen sker genom mål 1-medel, statliga och kommunala tillskott samt att fastighetsägare ska betala en anslutningsavgift.

För att Ersnäs skall komma på "prisfallen" för bredband upp-vaktade Bredbandsgruppen ansvariga tjänstemän och politiker.

Följande strategi lades fast:

- Infobladd och informationsmöte under hösten.
- Presentation av kostnader och erbjudande av att teckna en skarp anmälan på 10 000 kr för full anslutning och 7 000 kr för enbart fiber utan inkoppling.
- Uppvaktningsavtal av ansvariga politiker och tjänstemän med presentation av underlag för en anslutning av Ersnäs (2003).
- Uppvaktningsavtal av entreprenörer och presentation av underlag för bredbandsanslutning(2003).

Grundtanken i Bredbandsgruppens strategi var att genom att presentera ett tillräckligt stort underlag för bredband, samt genom ett professionellt agerande göra det attraktivt både för intressenter och entreprenörer att välja Ersnäs som nästa by i bredbandsutbyggnaden.

Genom ett fantastiskt arbete så fick Ersnäs klartecken till bredband med start sommaren 2003. Genom det professionella arbetet som Bredbandsgruppen gjorde löpte projektet enligt plan och pga det goda samarbetet beslutade Lunet också att utöka nätet om fastighetsägarna i ytterkan-ten av byn stod för grävningen.

I december 2003 invigdes nätet under ledning av kommunalrådet Karl Petersen, VD John Oscarsson Luleå Energi och Projektledare Göran Gärtner från kommunen. Det är snart 15 år sedan och i norrbyarna går man 2018 fortfarande och väntar på att få bredband m.a.o. vi var tidigt ute tack vare en aktiv Bredbandsgrupp.

Läs mera om detta, www.ersnas.se, och där **Bredband**.

Bo Axhammar

