



Lockelse

Vid redaktionsmötet inför detta nummer 107 av Ersnäsbladet kunde vi notera ett rekord: åtta fastigheter hade fått nya ägare och därmed boenden. Alla åtta har inte kunnat presenteras i detta nummer. Men de som saknas denna gång återkommer vi till i nummer 108.

Vi kan alltså glädja oss åt att byn uppenbarligen är attraktiv. Det finns en rad förklaringar till detta:

Vår by ligger mitt i ett odlingslandskap. Som vi kan se, är inte alla ytor idag tagna i anspråk för produktion (men det kommer, se text på sidan 5).

Naturligtvis är närheten till Luleå betydelsefull med ett rikt utbud av allt vi kan ha behov av.

En bebyggelse som förenar nytt och gammalt med tydliga spår av den tid då jordbruket för de flesta var levebrödet.

Välskötta fastigheter.

Småskaligheten som underlättar kon-

takten mellan människorna.

En befolkning i varierande åldrar med både årsrika och med många barnfamiljer som är en garanti för en levande by på lång sikt.

Ett föreningsliv som svarar för en rad olika och återkommande arrangemang under ett normalår.

Förskola, skola, samlingsplatsen Torget, samlingslokaler.

En närhet till ett varierande naturområde på och runt Hemberget med elljuspår och Hembergsleden.

Goda förutsättningar för hästägare att kunna ägna sig åt sitt intresse.

Och naturligtvis pricken över i: Ersnäsbladet!

Ja, detta låter som en mäklarannons men finns det invändningar? Vi i redaktionen har förstås svårt att komma med sådana.

Redaktionen

Nominera Årets Ersnäsare 2020

På grund av det rådande läget fick Ersnäs-dagen 2020 ställas in, vilket medförde att ingen kröning av Årets Ersnäsare blev av. Men nu är det dags!

Kröningen kommer att äga rum på Ralph Lundstengården, Ersnäs, lördagen den **5/9 kl. 13.00**. Publiken kan köpa fika där.

Både en enskild person eller en grupp kan nomineras. Det väsentliga är att den/de nominerade gjort något som varit till glädje eller förtjänst för byn.

2019 mottog Leif Lundström titeln för sina skildringar av Ersnäs med ett historiskt perspektiv. Vem blir det i år?

Senast **fredag 28 aug** skickar du namn på din kandidat och motivering till någon av oss jurymedlemmar:

Ros-Marie Bäckström: 070-636 28 82
Karl-Gustaf Pettersson:

karlgustafpettersson@gmail.com
Karolina Svärd: svrd.karolina@hotmail.com



Insatser på Hembergsleden

Vid en passage efter leden där bron hade ruttnat har den nu bytts ut. Plåttak är även lagt på vedboden vid grillplatsen med en hängränna som skall fylla en plasttunna med vatten.

Har vi någon i byn som kan donera en lämplig tunna?

Detta för att möjliggöra en säker släckning efter avslutade grillning.

KOMMANDE EVENEMANG

Potatisfestival och Skördemarknad

på Ralph Lundstengården i höst

*** INSTÄLLD ***

HembergsUtmaningen

Motionsloppet Hembergsutmaningen på hela/delar av Hembergsleden genomförs antingen lördag 19 eller söndag 20 september. Start och mål vid Ersnäs skidstuga (Gläntan).

Mera info läggs ut på Ersnäs hemsida www.ersnas.se senare.

Ersnäs IF

Surströmmingsmiddag

i Ankaret under oktober.

*** INSTÄLLD ***

Hembygdsföreningen

ANEA medlemsträff

hålls i september månad, troligen på Torget. Inbjudan kommer via utskick till medlemmarna samt på Ersnäs hemsida www.ersnas.se och där Kalendern.

ANEA/Styrelsen



Fjällturer att minnas

Krister och jag har under våra första decennier tillsammans njutit av att årligen vandra i fjällen. Nu när det är min tur att skriva krönikan dök diverse vandringsminnen upp. Ett sådant är från 1983 då vi gjorde en tur från Sitasjaure österut via Hukejaure till Singistugorna på Kungsleden och därefter söderut längs leden till Vak-kotavare. Det var möjligt att gå över från ena sidan till den andra över dammvallen i sydöstra änden av sjön Sitasjaure. Krister gick barfota i de tio centimetrarna vatten, men jag ville känna stadig skosula under fötterna vid promenaden över betongunderlaget. Mina fjällkängor blev givetvis genomsura, vilket påverkade resten av turen. Vi hade otur med vädret just denna gång, och det regnade dagligen. Att kunna torka kängorna var inte lätt och lyckades inte helt trots torkförsök på diverse sätt. Synd att blöta ner kängorna det första jag gör! De medhavda gymnastikskorna kunde ha varit räddningen, men passade inte att vandra i på blöta och hala stenar. Varför bytte jag inte från kängor till gymnastikskor inför promenaden i vatten? Det är ju så vi tidigare gjort vid vadning över jokkar.

Nåväl, när vi under vandringen kom till sjön Teusajaur längs Kungsleden skulle det som brukligt finnas en båt på var sida, dock fanns ingen på vår sida. Efter en lång stund dök det upp folk med ena båten och vi kunde starta vår 800 meter långa rodd över sjön. Tänk att vi mötte den andra båten medan vi rodde över, vilket innebär att vi inte behövde ro en extra gång för att lösa båtfrågan.

Under vandringen upplevde vi ett antal minnesvärda episoder, men här finns inte plats att återge alla dessa.

Sista etappen till busshållplatsen vid vägen västerut gick bra. Och den pyttipanna som serverades i Vietas smakade ljuvligt. Tänk er en grovskuren pytt med potatis, rejält med skinka, fläsk och fett. Då var vandringens umbäranden inte så farliga alls, och vi smidde planer på nästa tripp.

Lite nostalgi är det att blicka tillbaka på fjällturerna, och solen sken de flesta gångerna. Ja, inte den gången då vi år 1987 körde ett antal mil för att uppleva jämtlandsfjällen! Vi styr-

Årets "gransämja"

Har du eller vet du om någon har en gran att pryda vårt torg med till vintern? Ca 10 m hög, relativt lättillgänglig. Har du tips? Ring till

Hans Sundén, tel 070-313 12 64

de mot Storulvån, som ju är en anrik fjällstation. Döm om vår förvåning när stationen var puts väck då vi anlände



dit! Vi hade missat att den hade brunnit ned under vintern. Vädrets makter var inte nådiga och regnet var ymnigt.

På platsen fanns en barack och kantiner med varm dryck att köpa. Vi slog upp tältet och bidade vår tid under en natt och en halv dag. Lågtrycket var massivt och prognosen illavarslande. Att ta sig an Jämtlandstriangeln, en behändig vandring innefattande Storulvån, Sylarna och Blåhammaren kom inte på fråga. Den fjällvandringen omvandlades till biltur norrut i Norge, där vi via Fauske svängde in mot Arjeplog och hemlandet.

En sommar som 2020 har många nya (och gamla) vandrare mött minnesvärda stunder. Det är något år sedan vi gjorde en rejäl vandring. Kanske det blir denna säsong, om än med lättare packning, kanske stugnätter eller rentav dagsturer från någon fjällstation? Fjällminnen är inte tunga att bära.

Ingegerd Skoglund Öhman

Familjenytt

Födda

Den 5 juni kom vår lilla ersnäsbebis en månad för tidigt. Det blev en liten gosse som kommer att heta Franc. Han vägde 3088 g och var 47 cm lång. Sedan tidigare finns storasystrarna Lily och Lona. Föräldrarna är Karoline Renée Roselin och Mikael Lidström. De bor på Ostibyvägen 151.

Den 17 december 2019 föddes Hannah. Mor är Michelle Bardinass Lundström och far Claes Lundström och de bor på Zackes väg 3B.

Josefine och Stefan Hedström på Zackes väg 4 har fått dottern Ava den 1 augusti.

Inflyttade

Moa Mäkipiha och Erik Svarvare, Klubbvägen 201
Joakim Stråmo och Elin Carlsson, Svartskatavägen 446
Sandra och Patrik Tano med dottern Lea har flyttat till Vidmansvägen 17.

Har du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Bokbussen hösten 2020 och våren 2021

För allmänheten.



070-370 07 57
bokbussen@lulea.se
www.bibblo.se

Fotbollsplan Tis 11/8, 15/9, 13/10, 17/11, 15/12, ca 17.35
2/2, 2/3, 13/4, 11/5, 8/6

Ralph Lundstengården Ons 26/8, 23/9, 21/10, 25/11, 13/1, ca 13.15
10/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6

Böcker som lånats i Norrbottens län kan lämnas tillbaka på bokbussen och böcker man lånar i bokbussen kan lämnas på något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!



Torget's Ställplats

Ställplatsen på torget har varit relativt välanvänd denna Coronasommar. Husbilar, husvagnar och några tältare har fått nattvila på Torget. Mestadels svenskar men även cyklister från Holland och Frankrike.

Fram till den 1 augusti har ca. 12 st övernattnat och en månad återstår innan vi stänger uthyrningen.

Ersnäs Hembygdsförening



Nästa Ersnäsblad, nr 108, är tidigare relagt 2 veckor från tidigare plan. Nu gäller: Manusstopp 19 oktober och utdelning 30 oktober.

Ersnäs IF:s

gräsklipparlotteri

Trots covid-19 så genomfördes dragningen på midsommar. En väl spridd publik beskådade dragningen på Torget. Nu var det dags att lotta fram vinnaren av åkgräsklipparen från Norrmaskiner. Och den lycklige vinnaren blev Göran Rosenberg som dock inte var på plats men efter ett kort telefonsamtal så var han snabbt på plats och kunde köra hem "dyrgripen".

Provet på mod kommer när vi är i minoritet. Provet på tolerans kommer när vi är i majoritet.

Ralph W Sockman



Fotbollsrapport från EIF

Då var det dags för seriestart i div.4 södra Norrbotten som i år kommer att spelas som en enkelserie p.g.a. Coronapandemin. Under sommaren så har vi spelat Coop Norrbotten Cup där vi blev gruppsegrare efter att ha mött Vitå BK, Boden City FF och Unbyns IF. Kvartsfinalen spelades mot Pol/Svansteins FF där det dock blev förlust och respass ut från cupen. I skrivande stund så har vi spelat en seriematch där det blev förlust borta mot IFK Arvidsjaur. Under höstens inledande seriespel så gäller fortfarande SvFF:s rekommendation "Ingen publik på våra matcher".

Senarelagt vänortsbesök

Vänortsföreningen ANEA (Antnäs, Novéant, Ersnäs, Alvik) har sedan 2010 haft ett utbyte med orten Novéant-sur-Moselle i nordöstra Frankrike. Veckolånga gruppresor har gjorts mellan länderna ungefär vartannat år.

I juli 2018 vistades 15 sörbybor hos våra franska vänner och i augusti 2020 skulle 20 personer från Novéant ha vistats hos oss. Besöket skjuts på grund av rådande pandemi upp till sommaren 2021. ANEA hoppas innerligt att läget tillåter besök från våra vänner om ett år!

Byaloppisen 1 augusti

För sjätte året i rad hölls den populära loppisen som administrerades av Annelie Lyckestig.

Drygt 35-talet säljare var fördelade på infarter och gårdsplaner på båda sidor om E4. Diverse kända och okända behov tillgodosågs hos såväl stora som små köpare. Dagen inramades av vackert sommarväder till njutning för oss alla. Vi ser fram emot nästa års byaloppis.



Boktips

Silverbägen av Stina Jackson.

Denna debutbok från 2018 är en spännande och berörande psykologisk spänningsroman. I glesbygdssorten där alla känner alla utspelas ett drama som handlar om att inte ge upp, och om att orka vara stark när det är som mörkast. En läsvärd bok.

Vi ser fram emot att läsa Jacksons bok "Ödesmark" som kom ut i år 2020.

Julia äter allt av Eva Eriksson och Lisa Moroni är en passande bok att läsa för småttingar 0-3 år.

Medan mormor lagar mat smakar Julia på allt möjligt som hon hittar; godis med godispapper, lite trolldeg och några hårda spagettistrån. När mormor är klar med maten äter Julia två små korvbitar, pyttelite spaghetti och fyra ärtor och sedan är hon mätt. Synd att det blir glass till efterrätt.

Bokmalarna ARV



ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år.

Manusstopp under 2020 är 27 jan, 11 maj, 10 aug och 19 okt och utdelning fredag ca 2 veckor efteråt.

I redaktionen:

Sven Persson, tel. 070-691 53 96,
E-post: sven@snowkids.se

Elaine Blomqvist, tel. 070-645 12 01,
E-post: smejob45@lulea.st

Ingegerd Skoglund Öhman,
tel. 070-227 76 32,
E-post: ingegerd@krivision.se

Krister Öhman, tel. 070-635 67 74,
E-post: krister@krivision.se

Ersnäsbladet finns att läsa/hämta från byns hemsida www.ersnas.se
Där finns även alla tidigare nummer.

Vallen får nytt liv!



Vallens f.d. "kollo" som under 1990-talet bland annat var Luleå kommuns miljö- och kretsloppsskola, har återuppstått i ny skepnad. Anläggningen köptes 1 maj 2020 av den ekonomiska föreningen Vallens Turism & Fritid (VTF). Föreningen bygger på delägarskap, det vill säga att medlemmar köper andelar i föreningen. Ett hundratal personer har hittills gjort detta. Maximalt antal andelar att köpa är 47 och en andel kostar 500 kr. Andelsägare har möjlighet att påverka verksamhetens inriktning, de får för självkostnadspris hyra anläggningen vid privat nyttjande samt får möjlighet till framtida avkastning.

Medlemsavgift är 100 kr per medlem och år. Inbetalning kan göras via Swish-nr 123 307 4770 eller Bankgiro 5432-9636. Namn, adress och e-postadress skickas till vallensturismofritid@gmail.com

Den 25 juli besökte EB:s utsända Vallens Turism & Fritid och möttes av ett

antal veteranbilar då det för dagen pågick en bil- och MC-träff.

Ersnäsbon Tommy Sundvall är ledamot i VTF:s styrelse och visar oss runt i och kring anläggningen. Han berättar att föreningen ser en rejäl utvecklingspotential med Vallen, och att långt gångna planer finns på att utveckla ett antal verksamheter på platsen. Ett stort arbete har gjorts med att röja fram den fina sandstranden mellan huvudbyggnaden och vattnet. En hel del arbete har lagts på att ordna interiören i huset, och utrustning av diverse slag har skänkts till föreningen. Allt arbete sker ideellt och byggs på medlemsinsatser.

VTF har lämnat in och fått bygglov på bland annat en stor altan med utsikt mot vattnet. Ställplatser för husvagn/husbil finns redan vid parkeringen, och husvagnsplatser, tältplatser med mera kommer att iordningställas framöver. Sommar- och vinteraktiviteter kommer att utvecklas.



Området lämpar sig fint för bad, kajakpaddling, vattenskidor, vinterbad med mera. Denna sommar bedrivs sommarcafé under juli månad, och några pubkvällar har hållits. VTF har en hemsida under uppbyggnad, se www.vallen-lulea.se

Håkan Andersson, Vallenbo och "general" för dagens bilträff säger att dagen har varit lyckad. Trots regnig dag har tjugofemtalet ekipage samlats och deltagarna har haft ett fint tillfälle för umgänge och intresseutbyte.

Vi önskar VTF god fortsättning med satsningen, och ser fram emot utvecklingen av natursköna Vallen!

Ingegerd Skoglund Öhman



Ödesfrågan

Kanske det är att ta i. Ersnäs kommer att existera även i framtiden oavsett vad som händer den 8 november. Men att byn kommer att påverkas av vad resultatet blir av den 8 november, det finns det säkerligen ingen som kan förneka.

Vad är det då som händer denna andra söndag i november? Efter många turer beslutade kommunfullmäktige i juni att en folkomröstning om skolfrågan i kommunen ska genomföras. Nu har datumet fastställts: 8 november. Markera detta datum i kalendern.

Nästa nummer av Ersnäsbladet distribueras fredagen den 30 oktober. Då kommer vi att ägna stor uppmärksamhet åt denna viktiga händelse nio dagar senare.

Nio vinnare

Förutom att delta i den goda gärningen att stödja byns gemensamma insatser på en rad områden innebär "byaavgiften" också att man deltar i ett medlemslotteri. Denna utlottning av nio vinster sker vanligtvis i samband med Ersnäsdagen. Men i år blev det inte något sådant arrangemang. I stället genomfördes lotteriet i andra och enklare former i närvaro av herrar Anders Vikberg, Bo Axhammar och Sven Persson.

De nio vinnarna som fick var sitt presentkort på Hemmagastronomi blev Johan Casselgren Tranmyrvägen, Lundström/Öberg Ostibyvägen, Roger Norberg Bäcktorpsvägen, Claes Årbro

Norrmaskiner, Sune Öhlund Bäcktorpsvägen, Iris Elenius Tranmyrvägen, Lars Gustafsson Axel Mårds väg, Folke Öhman Tranmyrvägen och Gunnilla Dahlbom Ostibyvägen.

Som nog flertalet vet vid det här laget innebär "byaavgiften" att man är medlem i Bya- Idrotts- och Hembygdsföreningen. Inkomna medel är en viktig tillgång för de tre föreningarnas verksamhet och därmed ett stöd för en positiv framtid för vår by.

57 procent av byns hushåll erlägger "byaavgiften". De tre föreningarna tillförs på det här sättet vardera 10 tkr.

Julmarknad lördag 21 nov på Ralph Lundstengården.

Nu tar vi emot anmälningar till årets julmarknad. Boka ett bord och försäkra dig om att få plats. Antalet besökare brukar vara väldigt stort och ökar för varje år. I år kommer julmarknaden att vara utomhus och serveringen

sker på två plan i Stenladugården/Lögen för att undvika trängsel.

Hyra utställarbord: 200 kr.
Kontakta oss på: 070-393 25 53

Ralph Lundstengården

I Ersnäs hafva vi ett Indien

Rubriken är en travesti på ett yttrande av Axel Oxenstierna. Jag har ersatt hans Norrland med Ersnäs. På Oxenstiernas tid, 1600-talet, betraktade européer Indien som ett rikt land.

I coronatider blir vi ibland uppmärksammade på en del fakta som tidigare inte lyfts fram som följande är ett exempel på.

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel ligger på 50 procent. Finlands ligger på 80 procent, ett land med inte helt och hållet lika goda odlingsbetingelser som Sverige. När något inte fungerar som det ska, har vi svenskar en benägenhet att göra det lätt för oss och skylla på EU. Jordbrukspolitiken läggs fast av EU och den är exakt densamma i Finland som i Sverige. Det är tydligt att Finland förvaltar sitt pund betydligt bättre än Sverige. Var finns förklaringen?

Att höja självförsörjningsgraden på en rad produkter bör sålunda inte vara svårare i Sverige än i Finland. I Norrbotten och inte minst i vår egen by har vi slumrande tillgångar på detta område. Bilden är en illustration till detta.



Min övertygelse är att marker av det här slaget på nytt kommer att läggas under plog eftersom markägare och kommande brukare låter sig domineras av förnuftet.

Sven Persson

Krig och fred

Vanliga svenskars uppfattning under de första åren av andra världskriget formuleras så här av Henrik Berggren i hans bok "Landet utanför":

"Valet mellan å ena sidan fred och välstånd och å andra sidan krig och ockupation var inte särskilt svårt, om än förnedrande."

Hur ställer vi oss idag, om vi skulle befinna oss i en motsvarande situation? Frågan är en icke-fråga eftersom Sverige lika lite som under de senaste 206 åren kommer att drabbas av krig (eller hur?).

Sven Persson

En användbar led

Psalmsång i skogen! Längs Hembergsleden! Hör jag rätt? Ja visst! Och jag vet varför.

Tidpunkten är förmiddagen lördagen den 15 augusti 2020. Ett tiotal personer har samlats i Gläntan för att göra en liten pilgrimsvandring. En liten vandring i förhållande till veckolånga motsvarigheter t.ex. till den som har spanska Santiago de Compostela som mål. Nu handlar det om sex km på och runt Hemberget.



Detta är andra året Nederluleå församling valt att lägga en av sommarens pilgrimsvandringar till Ersnäs och vår vandringsled, en vandring då natur och andakt förenas. Under vandringen stannar gruppen då och då för korta meditationer som avslutas med sång.

Det var den sången som jag hörde då jag var på väg upp till Hembergsledens rastplats för att förbereda grup-

pens ankomst dit. Dessförinnan hade jag i Gläntan berättat om hur leden anlades för femton år sedan och om vad vandraren möter under färden.

Som vi listar på den första sidan i detta nummer kan vi konstatera att vår by bjuder på en rad attraktioner. Hembergsleden är en av dessa.

En söndag för ett par veckor sedan var skribenten med fru ute och plockade blåbär. Vid det tillfället mötte vi 16 vandrare längs leden bl.a. en familj från Holland. Några andra passade på att som vi skörde av skogens rikedom på blåbär. Motionärer som vandrar, motionärer som springer, vandrare med hund, mountainbikecyklister, vandrare som främst är ute för att njuta av närheten till naturen och vandrare som förenar andakt med naturnäret. Många anledningar för oss till Hembergsleden.

För att återknyta till inledningen. Ordet *pilgrim* har sitt ursprung i latinets ord *peregrinus* som betyder främling. Det främsta målet för pilgrimsvandringar i Norden är Nidarosdomen där Olof den helige är begravd.

Sven Persson

Generaliseringar på gott och ont

Jag hittar i mina gömmor en liten bok, författad av K.E. Wallin, en ung stockholmsjurist som kom att arbeta i Norrbotten 1896 till 1909. En intressant läsning där jag finner denna beskrivning av den typiska norrbottningen:

"Norrbottningen saknade ingalunda kultur eller hjärtelag, men hvad som tröt honom vore kulturfernissa, hvilket näppeligen kunde vara ett fel. Han vore tålig, arbetsam och uthållig och folket i skogarna kunde aldrig sättas nog högt."

Då Selma Lagerlöf förberedde sig för att skriva "Nils Holgerssons underbara resa i Sverige" reste hon runt i landet för att samla material, i dessa förberedelser ingick också en resa till norra Sverige. Den ägde rum sommaren 1904 och inkluderade Luleå, Kiruna och en rad andra platser runt om vårt län. Sannolikt passerade Selma Lagerlöf också Ersnäs på gamla Rikstretton, E 4-föregångaren. Sörlänningars resor till Nordanland var på den tiden sällsynta och upplevdes av resenärerna som äventyrliga. I ett brev till en väninna formulerade sig den blivande nobelpristagaren på följande sätt:

"Däroppe i Norrland längst i norr var det märkvärdigt intressant och vackert och ett helt främmande land. Jag trodde inte att vi voro i besittning af något så präktigt och vildt. Jag tror

jag slutade med att tycka om de eviga mossarna t.o.m. fastän dem finns det allt bra mycket af. Men det vore nog luften där uppe, som gjorde en så lycklig och glad, jag skulle vilja fara dit igen bara för att andas."

Till slut tyckte sålunda resenären t.o.m. om alla våra myrar. Vem vet, kanske hon också var ute på någon av dem och försåg sig med Norrlands Guld. Citatet innehåller inga tryckfel. Så var stavningen för drygt 100 år sedan.

Dessa är exempel på positiva generaliseringar som har några år på nacken. I våra dagar förses bokläsande svenskar med nya berättelser som lätt kan bli nya generaliseringar om landets nordliga delar. Vi har numera en litterär genre som på sina håll fått beteckningen "Norrland Noire (det mörka/dystra Norrland)". Människorna där uppe lever i dysfunktionella familjer och miljöer, är ofta unkarlar i deprimerande situationer där våld och superi är förhärskande. Dessvärre är det endast en minoritet av landets befolkning som tar sig norr om Dalälven och än färre är de som får några djupare kunskaper om de förhållanden som råder här. I dessa kretsar kommer därmed Norrland Noire att stå utan motsägelser.

Sven Persson

En lovsång till Ersnäs i Coronatider

Har du under denna märkliga Coronatid funderat på vad du är tacksam över? Kanske som tröst för en inställd resa, fest eller en förändrad arbetssituation som orsakats av pandemin?

Det gjorde jag när jag nyligen besökte Ersnäs för att äntligen få umgås med personer som är viktiga för mig: mamma, pappa och min syster med familj. Under en springtur runt Svedjan blev jag påmind om att jag har Ersnäs att tacka för en massa saker som ger mig kraft i livet, både privat och professionellt.

Så Ersnäs – här kommer min tack-samhetslista till dig, dina människor och din kultur!

1 - Att ta plats. Som tolvåring debuterade jag i Ersnäsrevyn i rollen som (jag skämtar inte) hund. Att ta plats på scen gav mersmak och efter detta blev jag och några jämnåriga kompisar en del av ensemblen under större delen av tonåren. I revyns kuliss mötte vi Doris som hade ansvar för hår och smink. Doris inspirerade oss att ta plats och tro på att det vi hade att berätta på scen var lika viktigt som något annat. När jag i mitt nuvarande jobb som utbildare står inför en grupp av starka och kompetenta kvinnor och män från olika länder har jag nytta av det jag lärde mig under tiden med Ersnäsrevyn: stå stadigt, bjud på dig själv, var närvarande och bry dig om andra.

2 - Att våga göra något du inte är bäst på. Att växa upp i Ersnäs innebar för mig även en hel del skidåkning i skidföreningen. Jag älskade att åka skidor då och gör det fortfarande,

men är långt ifrån en vass åkare. I de flesta skidtävlingar jag deltog i som barn kom jag sist eller näst sist. Jag fortsatte ändå så länge det var roligt och jag fick med mig något mycket bra av detta. Det är okej att inte prestera resultat eller vara bäst – gör det ändå för att du gillar det. Jag märker att detta har gett mig nyfikenhet att även som vuxen prova saker jag inte på förhand vet att jag kommer vara en stjärna på.



3 - Att engagera dig med andra. Om någon frågar mig vad som är mest unikt med Ersnäs som by är mitt svar tveklöst: det varierade och aktiva föreningslivet. Att under uppväxten vara del av olika föreningar lärde mig hur centralt det är att engagera sig med andra för något du tycker är viktigt. Jag lärde mig att det inte duger att vänta på att någon annan ska ta initiativ till en förändring eller förbättring – gör det själv tillsammans med andra. I mitt yrkesliv arbetar jag för kvinnors rättigheter i konfliktdrabbade länder och kärnan i arbetet är just

organisering inom civilsamhället. Jag tror stenhårt på att du kan vara med och skapa förändring tillsammans med andra, trots att det ibland tar tid.

Så Ersnäs: fortsatt uppmuntra dina människor att ta plats; ge dem mod att göra saker de inte är bäst på och gödsla deras vilja att engagera sig tillsammans!

Anna Sundén

Om Anna: boende i Ersnäs under uppväxten (1978-1997) tillsammans med Carin, Hans och syster Maria. Numera Stockholmsbo i söderförorten Aspud-den med sambo och två barn.

Det är med goda idéer som med svamp, där man finner en finns det oftast flera.

Hans Corossa

www.ersnas.se

På Ersnäs hemsida finns nu en ny punkt, nr 10, på listan Att göra. Det är Hardys museum på Axel Mårds väg som tillkommit.

De tio ställena på listan är väl värda ett besök.

Där på hemsidan finns också alla Ersnäsblad att läsa. Klicka på Ersnäsbladets logo uppe till höger på hemsidans första sida.

Tag vara på ditt liv! För nu är det din stund på jorden.

Vilhelm Moberg

Skyltar

Har någon sett till våra två skyltar som placerades vid E4-korsningen, en på varder sida, sommaren 2007?

De mäter 48 x 81 cm och skulle välkomna besökarna till vår by på ett bra sätt.

De monterades troligen ner ungefär 2011 då vår "företagstavla" placerades vid korsningen. Om du vet något om skyltarna, kontakta Krister Öhman, 070-635 67 74



Svälten

I slutet av 1860-talet drabbades vårt land av en svår svält som särskilt hemsökte landets norra delar inklusive Norrbotten. Författaren Magnus Västerbro, född i Malmberget och uppvuxen i Luleå, har i boken "Svälten" på ett mästertligt sätt skildrat denna svåra period i vår historia som ligger bara fyra generationer bort.

Västerbro belönades 2018 med Augustpriset för årets bästa fackbok.

Till skillnad från hanteringen av den nuvarande krisen var regeringens engagemang då för 150 år sedan föga imponerande. I stället startades privata insamlingar inte bara i Sverige utan även internationellt för att hjälpa de nödlidande med livsmedel. Så här löd formuleringarna i ett av dessa

upprop som spreds i England:

"När det är som bäst utvinner här ett flitigt folk sin magra bärning ur en karg jord och det behövs en sällsynt fin sommar för att de ska få någonting att lägga undan för den lång arktiska vintern." Och längre fram i uppropet: "De mer välbärgade klasserna i Sverige har redan gjort mycket för att bistå de olycksdrabbade men Sverige är inte ett rikt land och det krävs mycket mer än hon själv kan göra."

Västerbro skildring visar att det var både si och så med nationens solidaritet gentemot de svältande norrlänningarna.

Sven Persson

En snidare i trä

Då pappan gick bort i tidiga år, fick den 20-årige sonen ta hand om jordbruket med fem kor. Året var 1948 och detta hände i Ullbergsträsk, en by i norra Västerbotten, inte långt från Sara Lidmans Missenträsk som låg inom synhåll. För att dryga ut inkomsterna från jordbruket jobbade Helge på byggen runt om i bygden.

(Utvikning: Vänsterradikalen Sara Lidmans far var en äkta högerman. Modern kom från

Antnäs där hon hade varit mejerska.)

Helge Sjöström är namnet på sonen som nämns inledningsvis. För tolv år sedan blev han ersnäsbo tillsammans med sin nu avlidna hustru. Född 1928 och därmed 92 år är Helge byns äldste, en person rörlig både i huvud och kropp. Vi kan se Helge på sina promenader och ibland också på den trehjuliga eloped.

I sin välplanerade bostad på Ersnäsvägen 98 behöver Helge ingen hemhjälp. I normala tider – då ordet corona ännu inte hade blivit ett av våra vanligaste ord – besökte Helge ofta Sörbykyrkan. Där ingick han i ett av arbetslagen och hjälpte till med sysslor av varjehanda slag. I Helges värld ingår också sonen i Alvik med familj.



Som yrkesutbildad byggnadsarbetare var Helge verksam runt om i luletrakten med NCC som arbetsgivare. Det var nu många år sedan men byggandet har inte upphört. Men nu handlar det om ett mer fingerfärdigt byggande nämligen att snida i trä. Resultatet har visats på en utställning i Havremagasinet i Boden. Nu ser vi fram emot att även vi ersnäsbor vid något framtida tillfälle får beskåda Helges konst.

Tro, hopp och kärlek talade Svante Lindqvist om i sitt sommarprogram (se nedan). Svante satsade på hoppet som det mest bestående. Må vi hoppas att framtiden för oss mycket yngre eller något yngre går i Helges riktning.

Sven Persson

En del av Sveriges försvar mellan 1865 och 1942 utgjordes av landstormen. Denna soldat med landstormens speciella hatt var en morbror till Helge. Han bevakade i början av andra världskriget järnvägsbron över Byske älv vid Myrheden.



Detta är en miniatyr av den roddbåt som Helge använde på sjön vid sin hemby. Material: sälmasur som ibland kan hittas strax under markytan som en del av en gammal sälg.



En av Helges älgjaktskamrater tog sig en paus, gjorde upp eld och lade den kommande grillade korven på marken. Hans hund missade inte chansen att få sig en godbit. Men jaktkamraten var snabb med sin kniv och skar av den bit som stack ut ur hundens mun. Korven delades i demokratisk anda mellan hund och husse.

Mannen från Malmberget

Den 4 augusti var riksspelmannen, författaren, statstjänstemannen mm Svante Lindqvist sommarvärd i populära Sommar i P 1. Svante har också anknytning till vår by. Hans musikgrupp J P Nyström har uppträtt i Ankaret. Och Svante Lindqvist skrev manuset till en av de fyra teaterpjäser (i övrigt gällde revyer) Ersnäs Amatörteater spelade. Pjäsens namn "Triss - en pjäs om vinnare" uppfördes 1999 på Norrbottensteatern.

Lyssna på detta sommarprogram om Du inte redan gjort det. Gå in på Sveriges Radios app och var med om en lyssnarupplevelse. Svantes inledning av programmet är dramatisk. "Där har vi en svårslagen inledning till ett sommarprogram" som Dagens Nyheters recensent formulerade sig.

Med berättelser om vardagliga ting och företeelser, många gånger med komiska poänger som grund, kommer Svante under programmets gång med exempel på djup levnadsvisdom. Musikkvalet knyter an till berättelsen som

inte alltid är fallet för andra sommarpratarna.

DN:s recensent avslutar: "Hans humor är varm och direkt på ett sätt som kanhända inte nödvändigtvis är norrbottnisk men som alltid låter bättre om den kommer just därifrån."



Turister på Hembergsleden

Det är många som har upptäckt vår fantastiska vandringsled. Här har vi besökare från Verona i Italien som bodde två dagar på Ralph Lundstengården och vandrade efter Hembergsleden. Från vänster är det Masco, Lisa, Sara och Daniela som tyckte det var fantastisk trevligt att vara här och mycket trevliga människor som de träffat. Resan går längre norrut efter uppehållet i Ersnäs.



Inflyttade till Ersnäs



Familjen Tano; Sandra, Patrik och 16-åriga dottern Lea flyttade den 1 augusti in på Vidmansvägen 17. EB:s utsända besökte dem dagen därpå! De har haft ett hus i Bredviken, Luleå, och har länge längtat till Ersnäs då Sandra sedan flera år rider i byn. Patrik är elektriker med egen firma, El & TelePartner AB och Sandra är kundmottagare vid Lulebos kundcenter. I familjen ingår minipudeln Lovis.



Elin Carlsson och Joakim Stråmo är de nya ägarna av Svartskatavägen 446. De flyttade in i juli och kommer närmast från Sävastön. Elin arbetar som skribent och filmproduktionsledare i Luleå. Joakim är målare vid Smådec AB i Boden. Paret har hunnit måla nya bostaden plus ett uthus, och har bearbetat gårdens grönska. De trivs förträffligt, vilket även soft coated wheaten terriern Alf gör.



Ersnäsbladets och byaföreningens utsända hälsar familjerna varmt välkomna till byn och dess föreningsliv och aktivitetsmöjligheter.

De nyinflyttade välkomnas med en gåva i form av en reflexväst. Den kan vara värdefull vid promenader i vintermörkret.

Första maj flyttade Erik Svarvare, Moa Mäkipiha och beageln Myra från Luleå till Klubbvägen 201. Erik har sitt ursprung i Erkheikki och Moa i Pajala, vilket Tornedalsflaggan vid husets entré ger en vink om. Erik kör hjullastare och grävmaskin vid Sunderbyns åkeri och Moa säljer lastbilsreservdelar vid Norrlandsbil. Båda två är uppvuxna på landet och trivs med boendet och den lugna, naturnära miljön.

Tillbyggnad på äventyrsbanan

I slutet av maj byggdes äventyrsbanan på Gläntan ut med ytterligare övningsmoment. Ett utegym placerades också på lämplig plats. Det finns även sex frisbeegolfkorvar utplacerade.

Bo Axhammar



"Öga för öga" gör hela världen blind. /Mahatma Gandhi



Ersnäsbladets manus- och utgivningsdagar finns i Redaktionsrutan

www.ersnas.se