

Krönika nr 5.



Ett skägg vid Storforsen

Mina två nya värdfamiljer – Josefssons i Bälinge och Åströms i Rosvik – har medverkat till att jag fått vara med om ytterligare fina upplevelser dessa senaste dagar: naturreservatet i Bälinge, Storforsen, en ekologisk bondgård som är självförsörjande med energi, hembygdsmuséet i Svensbyliden, passagen av Polcirkeln på väg till Jokkmokk, Samemuséet där, fiskefesten i Kukkola (på gränsen till Finland). Jag har också för första gången badat i svenska vatten.. och det var inte alltför kallt!

Dessa utflykter är berikande både i kulturellt avseende och som ett sätt att njuta av den svenska naturen: kraften i det strömmande vattnet, de mäktiga skogarna av björk och tall, djur som korsar vägen – det kan handla om en älg, en and med ungar, en igelkott med unge – (och vid sådana möten är det bara att stanna bilen även på vägsträckor som tillåter höga hastigheter).

Den gångna veckan tillsammans med Danielle från Alsace har vi talat franska även om ibland svenska ord smyger sig in i samtalet. Sådant är roande och en sak som jag har full förståelse för: efter några veckor i Sverige har min engelska förändrats till svengelska (en blandning av svenska och engelska)!

Givetvis är inte min vistelse begränsad till att sova i solen och att äta fisk: med i bilden finns också mitt arbete. Under en vecka har jag sorterat kläder i en secondhandbutik som Röda Korset driver – men jag måste tillstå att det arbetet var alltför enformigt och föga stimulerande för min smak. Jag fortsätter mina franska lektioner med Rebecca med siktet inställt på hennes – och min - avfärd till Novéant i slutet av augusti. Jag jobbar också vidare med mitt skrivande, framför allt med den bok om Sverige med novéantborna som adressater. Där samlar jag mina intryck av svensk kultur och ger en del praktiska råd på basis av de erfarenheter jag gör.



Min ateljé på Röda Korset

Vi ses snart!

Mickaël