

Måndag den 15 juli 2013

Fortsättningen på mina svenska äventyr..

De två första juliveckorna har varit lite mer "handgripliga" än de tidigare veckorna: målning av byggnaden Torpets dörrar i Ersnäs och arbetet på Frälsningsarméns second hand-affär Myrorna på Storheden. Högar av föremål att sortera, att kasta, att värdera, att etikettera och lastbilslast med kläder som ska flyttas från lager till butik.

Och två veckor fyllda av mediakontakter: direktsänd intervju i Radio Norrbotten tillsammans med Elaine och Sven (en premiär för min del!), intervju för TVs Nordnytt (likaså en premiär) i samband med sommarens första "Franska café" i Ersnäs och dessutom en intervju i Norrbottens-Kuriren och mitt fortsatta bloggande i nämnda tidning.

Efter de första sex veckorna hos Elisabet och Sven i Ersnäs har jag blivit varmt mottagen i två nya familjer: Kristina/Stig Strandberg i Antnäs och Elaine/Stig Blomqvist i Ersnäs. Nya familjer innebär nya möten, nya utflyktsmål – Teknikens hus, en utställning med veteranbilar, Ersnäsdagen, Hamnfestivalen i centrum av Luleå – men också nya kulinariska upplevelser: älgstek med krusmyntagelé, mandelpotatismos, palt, laxsmörgås, blåbärsgröt, Kalles kaviar i olika varianter, nyponsoppa, smultron och t o m en variant av vår quiche lorraine med räkor... Jag har haft turen att få äta på Ralph Lundsten-gården (uppkallad efter en berömd musiker som vuxit upp i Ersnäs) där jag har smakat på sill, sardiner, lax i olika former; ofta ingår socker(!) i kryddningarna.. och jag kan med bibelns ord säga "att detta var gott". Det svenska köket stökar om en del de gränser som vi har utvecklat (i Frankrike) mellan det sockrade och det saltade. Här i Sverige äter man t ex ost (som i Frankrike betraktas som saltad mat; övers anm) till frukost eller till "fika" och man sammanför ofta kött med sylt eller gelé av något slag. Kommer också den dagen då jag har surströmming på tallriken?

Genom att jag nu också bott alldeles i närheten av skogen har jag lärt mig att uppskatta den svenska faunan och floran: blåklocka, mjölkört, se en uggle mitt på dagen (å andra sidan blir det ju aldrig natt här..), ekorrar, svalor.. men det som gav mig det djupaste intrycket var älgen som var nära att ramma vår bil. Jag kunde inte drömma om att dessa djur är så stora!

Mickaël

