

Under en majvecka besökte 26 glada sörbyaresenärer vår franska vänort Novéant sur Moselle i nordöstra Frankrike. Vänskapsband som knutits sedan 2010-2012 har stärkts ytterligare. Våra vänner stod samlade då vi med chartrad buss anlände till Novéant från Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris. Sverigeflaggor på Rådhusets fasad, liljekonvaljer i handen till var och en av oss svenskar och kindpussar till höger och vänster mötte oss då vi kom.

Veckan bjöd på ett omväxlande program. Vad sägs om; halvdagars workshopar där vi kunde välja mellan aktiviteter såsom bygge av en svensk grillplats, hantverk och fiske/båttur samt matlagning innefattande varmrätt respektive dessert som senare avnjöts i gemensam middag. Dessutom gjordes tripper till de närliggande städerna Metz och Nancy. Det historiska intresset tillgodosågs genom bland annat besök i katedralen i Metz, och den kulturella sidan genom biblioteksinvigning och de olika musikslagen vid soaréerna. Det bjöds på körsång från båda länder, ljuvlig duett och vacker solosång från oss svenskar. Folkmusik genomsyrade tillställningarna, inte minst genom trakteringen av två nyckelharpor, ett dragspel och en fiol som spelmännen- och kvinnan fraktat ända från Avan, Luleå och Ersnäs.

Boendet hos våra respektive värdfamiljer gav möjlighet till att bekanta oss med frukost och övriga måltidsvanor, och inte minst att lära känna varandra ännu mera. Livliga samtal fördes, med eller utan kropps- eller teckenspråk – allt beroende på våra kunskaper i franska språket. Engelskan fungerade ofta som bro i kommunikationen. Tillfälle gavs till egen tid med värdfamiljerna, då en del gjorde bergsvandringar, museibesök, shoppingturer med mera.

Det finns mycket att berätta om en sådan intensiv vecka! Detta var endast ett axplock, och mer följer efter nästa utbyte. Planer på vad vi i ANEA ska hitta på härnäst började smidas redan då vi hade mellanlandat på Arlanda. Alltså kan vi förvänta oss ett återbesök till oss under kommande år. Alla ni som får lust att ansluta er till oss i ANEA är välkomna!! Vänortsutbytet är givande, och kan verkligen rekommenderas. Vänskapsband knyts och vänner möts.

*Ingegerd Skoglund-Öhman*