

## Ce qui s'est passé à mon côté 18/01/15

Hejsan alla därhemma! Ja, det börjar väl vara på tiden att dela med sig av vad som faktiskt är på gång här nere i leriga men stundtals vackert frostiga Novéant. Här kommer alltså en liten beskrivning av min tillvaro från och med den 3e December 2014.

Efter att ha tillbringat en natt på hotell i Paris tar jag TGV-tåg till Metz, var jag mottas på perrongen av Dominique och Liebrecht Lorette. Liebrecht har svenska flaggan i hand, på torget utanför står en ENORM julgran och från och med nu talar vi nästan uteslutande franska – om än knagglig sådan. C'est parti – nu kör vi.

Mina arbetsuppgifter består till största delen av att närvara och hjälpa till på fritids och i matsalen där barnen äter lunch. Barnen är mellan 7 och 11 år, och går i école élémentaire – den franska motsvarigheten till lågstadiet plus början av mellanstadiet. Jag måste säga att jag verkligen gillar att vara runt barnen, de har galet mycket energi och vi har roligt precis varje dag! Jag har visat några lekar som var bland mina favoriter när jag var liten, och de är nu återkommande inslag på fritids.

Förutom dessa uppgifter ger jag informella lektioner i engelska/svenska till högstadielärarna i Ars-sur-Moselle som ska delta i utbytet med Sverige. Vi har precis kommit igång, hunnit repetera lite grunder och lärt oss hälsa på svenska. Ser fram emot fortsättningen, nästa lektion måndag morgon! Har även hållit presentationer om Livet i Sverige för alla fem klasser i 5ème (12-13 år) i Ars college. Bör nämnas att jag bara tog upp allt som är förvånande, extremt och som inte finns i Frankrike – allt för att hålla intresset på topp. Responsen var mäkta bra. Förvånade utrop på precis rätt ställen, och många frågor. Ska bli härligt att fortsätta jobba med det trettiotal elever som väljer - och blir valda, om det är för många intresserade - att ingå i utbytet med Sverige.

Livet som extra-dotter i värdfamiljerna mer än flyter på bra. Det är ett fantastiskt sätt att få uppleva det franska vardagslivet, och inte minst att få träna talet. Men oj så många livsviktiga ord som aldrig togs upp i skolan! Klädnypor, stekpanna, galge, tofflor... Tack och lov är de alla mer eller mindre lätta att mima/rita/beskriva på simpel franska. Min inledande vistelse här i Frankrike har alltså mest kunnat liknas vid en oupphörlig spelomgång Charader/Pictionary/Med andra ord... Vilket inte alls är helt fel! Man känner huvudet svälla, men det slutar aldrig vara extremt intressant att delta i alla konversationer om precis vad som helst! Jag uppskattar förövrigt verkligen all tid som alla jag möter lägger ned på att sakta ned, artikulera, och förklara.

Mellan den 12e och den 16e januari 2015 var jag i Sommières nära Nîmes i Sydfrankrike, på ankomstseminarie för alla nya EVS:are i Frankrike. Vi var tolv stycken mellan 19 och 31 år, som alla hade en mycket givande interkulturell vecka tillsammans. Vi gick igenom de rättigheter och skyldigheter man har som EVS:are, alla möjliga bra tips på hur man kan leva gott för lite pengar och delade med oss av våra erfarenheter hittills. Från denna vecka har jag nya vänner, och lust att lära mig ännu fler språk.

Det är väl i stora drag det som har hänt sen jag kom hit, utan att gå in för mycket i detalj. Ser fram emot svenskbesöket denna vecka, ska bli mycket trevligt att ses igen och fortsätta utveckla projektet!

Varma hälsningar från flyttfågeln Julia