



Foto: Bo Axhammar



Neder-luleåstafetten

2004 var det 21 ersnäsbor som deltog i den skidstafett som varje år i mars månad arrangeras och som går mellan Bergnäset och Antnäs, uppdelad på sex sträckor. Detta var den tidigare rekordnoteringen för Ersnäs bys skidaktivister.

Denna toppnotering slogs i år med bred marginal. Det nya rekordet lyder på 29 löpare, en i sanning imponerande siffra. Var åttonde deltagare i stafetten var en ersnäsare. Förutom att tidigare trogna deltagare mötte upp, fick vi i år ett nytillskott genom Klubbens engagemang. Inte mindre än tio skidlöpare kom från den delen av byn.

Här följer namnen på byns 29 skidstjärnor: Izabella Larsson, Helena Lidström, Anneli Erkki Backman, Lisa Morin, Frida Jakobsson, Mats Gustafsson, Krister Lundström, Hans Blomqvist, Kent Lindblad, Kent Bäckström, P-O Sundén, Hans Sundén, Pentti Niskanen, Roger Norberg, Håkan Isaksson, Ulrika Lindvall, Andreas Lindvall, Dan Englund, Roland Englund, Gunvor Linde, Lars-Göran Rosenberg, Sven Persson, Kjell Gustavsson, Jan Nilsson, Mattias Thornberg, Ingegerd Öhman, Helena Strandberg, Ulf Måwe, Gunilla Björklund.

Denna uppställning medförde också att Ersnäs återtog titeln som kommunens mest skidaktiva by. Det innebär att Byaföreningen erhåller 3.000 kronor att användas i enlighet med föreningens syfte. Det är Luleå kommun Fritid som är ställer detta aktivitetspris till Nederluleåstafettens förfogande.

Den kompletta resultatlistan samt bilder från tävlingen finns på www.ersnas.se

Historien

En försäljare ringer på dörren i en förortsvilla. Dörren öppnas av en nioåring som blossar på en lång svart cigarr. Försäljaren blir lite chockad, men låtsas inte om någonting, utan frågar: "Hej. Har du din mamma hemma?" Pojken tar ut cigarren ur munnen och askar nonchalant på mattan: "Vad tror du?"

Börja baka!

Husmodersföreningen inbjuder till "Utbildning i bak och nyttjande av bagarstugan" några kvällar vecka 20. Max 3 elever/kväll och kostnaden är 100 kr/elev och kväll. Anmälan till Vivan E 310 29 eller Elaine B 310 52 senast måndag 15 maj.

Några sekunder i Ersnäs

Det är förmiddag i juni. Blå himmel och fåglarna kvitterar då jag kommer ut på bron. En jeansklädd obekant 25-års yngling med blårutig utanpåskjorta kommer över gårdsplanen mot mig. Han har just rundat grannens höga och täta granhäck och går med beslutsamma steg. Vi hälsar, ett avmätt Hej och jag känner mig som när jag ertappat någon med byxorna nere. Hans kroppsspråk berättar för mig att jag dök upp oväntat.

Då börjar avledningsmanövern. Han tar upp mobiltelefonen, börjar prata till den, stannar, vänder sig sakta om och går iväg, pratandes i tomma luften.

Jag är belåten där jag står på bron, han gick iväg, något höll på att hända som inte blev av.

Efteråt kom insikterna. Jag hade troligen fått ett fönster krossat och en objuden yngling i huset. Och att telefonmanövern var planerad och väl inövad.

Vad skulle jag ha gjort, därute på bron? Jo, jag skulle följt efter, vart tog han vägen, hurudan bil hade han? Hade han någon kumpan?

Sådant kan vara bra att veta nästa gång. För oss alla.

Krister Öhman

Små flickor om äktenskapet

Det gäller att hitta någon som gillar samma saker som en själv. Om Du gillar fotboll, ska hon tycka om att Du gillar fotboll och komma med chips och öl.
Sara 10 år

När en pojke och en flicka träffas för första gången är det för att de ska ha trevligt tillsammans och man ska lära känna varandra.. T.o.m. pojkar har någonting intressant att säga, bara man lyssnar länge nog.
Linda 8 år

För flickor är det bättre att vara singel. Men pojkarna däremot måste ha någon som stödar åt sig.
Anita 9 år

Välkommen till Ersnäs

Tack vare Olle Olssons benägna medverkan kan vi återuppta traditionen att hälsa nyinflyttade välkomna med en liten välkomstgåva. Det är lätt hänt att vi missar någon inflyttare. Om någon inte har blivit "uppvaktad" var vänlig hör av er till Olle Olsson tel. 312 44.

Hembergsledens dag

En vacker junisöndag i fjol vandrade ett 40-tal personer i skogarna vid och på Hemberget. Hembergsleden invigdes i och med denna vandring. Under sommar- och höstmånaderna var det många som använde sig av denna stig för att motionera och komma ut i naturen. För somliga blev det t o m en vana. Stigen blev alltmer vältrampad.

Byaföreningens styrelse tar nu initiativet till att en gång per år göra en vandring liknande den som gjordes i fjol. I år sker detta **söndagen den 18 juni**. Så här blir uppläggningsen.

Vi samlas i Gläntan (Skidstadion) **kl. 10.30**. Där börjar och slutar leden. Den guide som tagits fram i anslutning till leden finns till försäljning (20 kronor). Vandringen har också formen av en tipspromenad. Talongerna är numrerade. Då vi kommer tillbaka till Gläntan sker där en utlottning av en del fina priser.

Men dessförinnan har vi intagit dryck på ledens högsta punkt, Hembergets topp. I Gläntan grillas korv och serveras kaffe. En del andra små aktiviteter planeras också för denna samvaro i Gläntan.

Lägg tidpunkten på minnet och Väl Mött!

Vandringsledsguiden kan köpas på DB Handel tel. 0920-31162, Svedjekojan tel. 0920-312 08 och hos Nattugglan, tel. 0920-31180

Klubbmästerskapet på skidor

Det blev ingen upprepning av fjolårets succé med nästan 50 deltagare och strålande vinterväder. Plusgrader och nederbörd lockade bara elva deltagare till ädel kamp i skidspåren vid Hembergets fot. Publiken var dock talrik och kunde avnjuta både en tipspromenad, grillad korv och kaffe.

Flickor 1995:	Elin Lundström	10.13
Flickor 1999:	Ella Lindvall	10.12
Pojkar 1990:	Viktor Samuelsson	12.25
Pojkar 1994:	Linus Nordberg	7.15
Pojkar 1996:	Eddie Lindvall	7.54
Pojkar 1999:	Jakob Brisma	13.08
Pojkar 2000:	Oliver Winsa	2.14
Pojkar 2003:	Elias Lindvall	11.25
Äldre pojkar:	Hans Blomqvist	23.20
	Håkan Isaksson	25.10
	Sven Persson	26.11

Sven Persson, Ersnäs IF

En resenär

Året 1732 företog Carl von Linné en resa som förde honom till Lappland. Han passerade Ersnäs och kommen till Gammelstad gjorde han denna anteckning i sin dagbok:

”Alltsedan den 18 juni har varit solsken, varmt och mest stillaktigt väder, ängarna fröjdade sig nu med en skön och härlig prospekt (uppenbarelse), och allt gynnade ögonen och hälsan. Är sommaren kortare här än alla andra städer

i världen, så tillstår jag ock, att han är angenämare. Aldrig i mina dagar har jag levat friskare än nu.”

Ny ordförande i Byaföreningen

Efter tre år som Byaföreningens ordförande avböjde Caisa Ohlson återval. Därmed avslutade Caisa en gedigen och engagerad insats att i just denna roll verka för byns utveckling.

Efterträdaren heter Jan Nilsson, sedan tre år tillbaka med adress Axel Mårds väg 32. Ersnäsbladet (EB) besökte Jan (JN) en eftermiddag i april med aningar om vår.

EB: Vem är Du?

JN: En snart 40-årig fårägare, skidåkare mm med rötterna i Rutvik. Kvinnan vid min sida heter Sara Byström (intervjuad i förra numret av Ersnäsbladet). Jag är agronom och jobbar på länsstyrelsen med landsbygdsutvecklingsfrågor.

EB: Vad kommer Du att inrikta Dig på som byaföreningsordförande under det kommande året?

JN: Den fysiska miljön är en avgörande sak då folk väljer att bo utanför stan. Man förväntar sig ett öppet och välvårdat landskap. Många lockas av möjligheten att ha djur, då i första hand hästar. För att attrahera folk att flytta till Ersnäs måste vi vårda vår omgivning. Den här ambitionen ligger också nära det jag sysslar med yrkesmässigt.

EB: Många här i byn funderar på om Ersnäsfjärden på nytt kunde bli en fri vattenspegel. Är detta möjligt?

JN: Det kan bli svårt. Fjärden tillhör det som kallas Natura 2000 vilket innebär att naturen ska ha sin gång. Människans påverkan är inte välkommen. Även området vid Aleån mot Skäret är klassificerat som ett Natura 2000-område.

EB: För att Aleån skulle få ett fritt lopp ut i fjärden är det en sträcka på blott cirka 50 meter som skulle behöva muddras. Vad tror Du om ett sådant begränsat ingrepp?

JN: Inte helt otänkbart. Det kan löna sig att ta upp saken med naturvårdsenheten på länsstyrelsen.

EB: Fint! Du känner Dig säkert kallad. Kan vi även framöver kunna räkna med EU-stöd för utvecklingsinsatser i byn?

JN: Möjligheterna är goda. Vi närmar oss en ny budgetperiod 2007-2013. En ytterligare betoning av landsbygdsutveckling är ett av inslagen i de nya riktlinjer som nu håller på att tas fram. Till hösten är det dags att på allvar bestämma sig för hur en ansökan ska utformas.

EB: Det ryktas om att skolans existens skulle vara i fara.

JN: Vad jag har kunnat inhämta från tillförlitligt håll är så inte fallet. Därför avser inte Byaföreningen att agera såsom det ser ut idag.

Det kan tilläggas att vår nye ordförandes favoriträtt inte helt överraskande är palt.

Dagbok vecka 17, år 2006

Måndag: vaknar ensam i huset till en ljus och klar morgon med plus 3. När jag hämtar tidningen i brevlådan njuter jag av småfåglares sång i björkarna. Från fjärden i Svartskatan hörs höga läten av svanar i kontrast till motorfordons dån på E 4.

Min man Tore är på golfresa i Tunisien och njuter säkert av andra djur och ljud. När jag kör bilen till jobbet är det första morgonen i vår som jag inte behöver sätta på värmen. Efter jobbet sitter jag hos frissan för att bli av med lite "vinterpäls". Handlar mat och frukt på väg hem. Hemma efter 11 timmars bortavaro- skönt att komma hem. Ser "Rapport" och "Möbelhandlarens dotter" som delvis är inspelad i Ersnäs.

Tisdag: Grått och plus 2,8. När jag återvänder till byn på aftonen så håller några män på att arrangera majbrasan vid E4. Möter Bosse som bär en brun barrande gran. Efter maten lastar jag vår granrest på cykelns pakethållare och styr mot majbrasan som har byggts hög och vid under några timmar. Några killar passerar och kommenterar "va hög den ä". Trampar till Svartskatan på min rejäla damcykel som jag köpte hos DB handel för några år sedan. Parkerar hojen och går på den lilla knastrande snöresten till fågeltornet. Ute i den pastellfärgade fjärden formligen kokar det av gäss, svanar och tranor. När jag cyklar hemåt vid 21.30 är det fortfarande vårljust.

Onsdag: Sol och klart men kylig vind råder. För ovanlighetens skull äter jag lunch "ute" – på matservering med en arbetskompis. Vi väljer god vegetarisk rätt på "Sarajevo" intill LTU. Besöker "Lillan" för att se Tornealsteatern med Mona Mörtlunds "Regnblommorna är vackra i år". Grannen som jag skulle gå med hade fått förhinder - trodde jag. Sätter mig långt fram och en obekant blir min bänkgranne. Jag frågar om hon kan tornealdalsfinska för att kunna översätta åt mig. Ja, hon tolkar när jag behöver hjälp att förstå. Det är en mycket bra pjäs som delvis spelas på svenska så jag hänger med ganska bra. När föreställningen är slut och jag kommer ut på gatan hör jag min "förhindrade" grannes röst, hon har också sett pjäsen. Vi slår följe för en shoppingtur i varuhuset som har kvällsöppet till 21. Puh! vad trött jag är när jag äntligen kommer hem. Orkar inte ens se tv-nyheterna.

Torsdag: När jag hämtar tidningen ser jag att de stora vattenpöslarna som låg på gatan igår är helt upptorkade - fort rusar våren fram. Idag vattnar jag blommorna hos bortresta grannarna. Undrar hur de har det i Italiens sköna land? Hem en sväng efter jobbet för att äta välgörande havregrynsgröt och byta kläder inför ännu ett teaterbesök. Tar med en granne till stan och vi hinner en kort tur i butikerna innan vi bänkar oss för att se "Packa, packa". Fler bybor finns i salongen och en och annan bekant. Stycket vi ser handlar om 2 kvinnors olika liv men på samma ort och det blir ett oväntat slut. Lönebeskedet har kommit med lantbrevbäraren. Jag är glad och stolt över att ha ett avlönat arbete när så många andra tyvärr inte har det. Hur ska det gå i framtiden? Det ska bli spännande med valet och valdeltagandet i höst. Känner vanmakt över många chefsers skyhöga löner som borde fördelas.

Telefonen ringer och jag får veta att vårt 8:e barnbarn är fött! Det är berikande med barn och barnbarn.

Fredag: Storspoven skriker över nejden. Köper penséer och sätter på bron. De lyser upp hela entrén. Fortfarande vid 19-tiden är det plus 11 vilket gör att jag vill vara ute. Plockar nedblåsta björkkvistar som skatorna tydligen har missat vid sitt letande efter bobyggarmaterial. Klipper ned några bruna och torra perenner som stått pall mot vinterns snö. Ser att gräslöken redan är uppe så pass mycket att det räcker att ta in till sillen. Lyssnar på radion som sänder hockeymatchen Sverige – Ryssland och VI vinner!

Lördag: Vaknar till min inre väckarklocka som vanligt vid 6-tiden. Somnar om ett tag till radions nyhetsrapportering. Äntligen ringer Tore och säger att han är på väg hem men att hemkomsten är försenad. Efter frukost promenerar jag "Lillsvedjan" runt. Ser hur en annan kvinna också placerar ut en kruka med vårblommor på sin bro. Träffar en 3-4 årig flicka som vill att jag ska hjälpa henne så att hon får cykla. Men det kan jag inte för hemma står degen och jäser. Bakar grovt matbröd. Handlar i grannbyn. Lunchar ute på altanen tillflugors surr på söderväggen. Telefon från svärmor och svåger som undrar om Tore kommit hem. Hämtar en brunbränd man på Kallax. Roligt att ha honom hemma igen.

Söndag: Går ut för att äntligen få börja räfsa på tomten närmast intill huset där det är torrt. Grannen hissar flaggan för kungen fyller 60 år denna dag. Vilket ståhej med massor av dyrbara presenter till en som säkert redan har allt. Hela dagen är jag ute och vårbrukar. Besöker byns majbrasa som lockat både gamla och unga. Saknar vår-sånger och talet till vårens ära. Åker därför till Porsön och lyssnar på studenternas sångkör. När vi återvänder hem så eldar vi i vår värmande täljstensspis och kurar skymning.

Gun Hellström Dahlberg

Inte pengar

Det handlar inte så mycket om pengar. I stället handlar det om moraliskt stöd. Vi som jobbar i Byaföreningens styrelse och vi som ingår i olika arbetsgrupper vill naturligtvis känna stödet från ersnäsborna. Det åstadkoms på ett mycket enkelt och billigt sätt nämligen genom att vara medlem i föreningen. Det kostar bara 20 kronor/person eller 40 kronor/familj.

Plusgirokontot är **80 98 75-8** och betalningsmottagare Ersnäs byaförening. Det går också bra att betala direkt till vår kassör Helge Björnström på Tranmyrvägen 11.

Planering

Den unge mannen gick in i juvelerarbutiken och bad att få se en present åt en ung dam.

"Är det något särskilt ni är ute efter," undrar expediten? "Naturligtvis," sade den unge mannen, "det är därför jag behöver presenten."

Vi har överlevt

"Folk äldre än 30 borde rimligen vara döda." Enligt dagens lagstiftare och byråkrater borde de av oss, som var barn på 40-, 50-, 60- och 70-talet inte ha överlevt.

Våra barnsängar var målade med blybaserad färg. Vi hade inga barnsäkra medicinflaskor, dörrar eller skåp, och när vi cyklade bar ingen av oss hjälm. Inte hade vi flytvästar heller. Någon enstaka gång kanske ett simbälte av kork.

Vi drack vatten från trädgårdsslangen och inte ur flaskor. Vi åt bröd med smör, drack läsk med socker I, men blev aldrig överviktiga, därför att vi alltid var ute och lekte. Vi delade gärna en läsk med andra och drack ur samma flaskka, utan att någon rent faktiskt dog av det.

Vi använde timmar på att bygga lådbilar av gamla skrotade saker och körde i full fart ned för backen, bara för att lite senare komma på att vi hade glömt att sätta på bromsar. Efter några turer i diket lärde vi oss att lösa problemet.

Vi gick ut tidigt om morgonen för att leka ute hela dagen, och kom hem först när gatubelysningen blev tänd. Ingen kunde få fatt i oss på hela dagen - ingen hade mobiltelefon.

Vi hade ingen Playstation, Nintendo eller X-boxar - på det hela taget inga TV-spel, inte 99 TV-kanaler, inget surroundsound, inga hemdatorer eller chatrooms på Internet. Men vi hade vänner! Vi gick ut och fann dem!

Vi ramlade ned från träd, skar oss, bröt armar och ben, slog ut tänder, men ingen blev stämnd efter dessa olyckor. Det var olyckor och inget annat. Inga andra kunde få skulden - bara vi själva.

Vi hittade på lekar med pinnar och tennisbollar och åt jord och gräs. Till trots för alla varningar, så var det inte många ögon som blev utstuckna och gräset slog inte rot inuti oss för resten av våra liv.

Vi cyklade och gick hem till varandra, bankade på dörren, gick rakt in och blandade oss i samtalet.

Vi fick äta jordnötter. Åkte bil utan bälte (med föräldrar som rökte i bilen). Fick aldrig skjuts utan fick ta oss själva gående eller per cykel. Ritade med tuschpennor med ämnen som är helt förbjudna idag.

Denna generation har fostrat några av de mest riskvilliga, de bästa problemlösarna och investerarna någonsin. De sista 50 åren har varit en explosion av nya idéer.

Vi hade frihet, fiasko, succéer, förälskelser och ansvar, och vi lärde oss att förhålla oss till alltihop. Vi växte upp som kreativa barn och det goda livet är vårt.

Carin Sundén

Ny ordförande i EIF



Gunnel Westerberg överlämnar ansvaret för ledningen av Ersnäs IF till Kjell Bäckström.

Föreningens nye ordförande Kjell Bäckström kommer bli att verka för att få fler i byn att aktivt arbeta i föreningen. En bra början är att antalet styrelsemedlemmar ökar från sju till tio. Besök för övrigt EIFs hemsida på www.ersnasif.se

EIF arrangerar tipspromenad och klubbmästerskap i löpning

Arrangemanget går av stapeln den 6:e juni med start och mål vid skolan. Våfflor och annat gott kommer att finnas till försäljning. Tipspromenaden startar 11:00 och löpningen 11:30. Föranmälan till löpningen 11:00

Välkommen!

Per Olsson

Hemmapremiär på Pålbacka

Söndag kl. 16.00 spelas säsongens första div IV-match på Pålbacka. Då möter hemmalaget Old Soccer Boys från Piteå.

www.ersnas.se

En besöksräknare installerades på Ersnässidan sommaren 2003 och i dagarna passerar den 10 000 besökare. Ett bevis på att den besöks och troligen uppskattas.

Det kan också antas att många "runt om i världen" vet en hel del om Ersnäs utan att ha besökt byn.

Strävan är att ha med "allt" i byn, men det bygger naturligtvis på att var och en "skickar in" det som kan vara av intresse.

När information ska spridas är en hemsida oslagbar ifråga om **snabbhet** (jämför Ersnäsbladets 4 ggr/år) och **spridningsområde**.

Födda

Linda Blixt Rönnqvist och Conny Rönnqvist, Klubbvägen 96 fick en dotter den 24 februari. Flickan, som heter Matilda, vägde 3.305 g och var 50 cm lång.

Anna-Karin Jillnefelt och Petri Juuso, Klubbvägen 135 fick en son den 21 mars. Pojken, som heter Emil, vägde 3.720 g och var 52 cm lång.

Avliden

Anders Sundén, * 26/8 1934 † 25/3 2006

Inflyttade

Jonas Pettersson och Sara Borgström har flyttat in på Svartskatavägen 385.

Rådslaget

En gång per år möts företrädare för byns föreningar för att dryfta gemensamma angelägenheter. I år genomfördes detta rådslag i början av mars.

Minnesanteckningarna från överläggningarna finns att läsa på www.ersnas.se Det går också att få papperskopior genom att kontakta Sven Persson tel. 31180.

Den unge

Damen: "Hur gammal är du då, min lille pojke?"
Pojken: "Jag är inte gammal, jag är nästan ny!"

Invandraren

På 600-talet började de högst belägna delarna av byamarken att höja sig över havsytan. Det är därför inte utan anledning att den bosättning som lokaliserades dit så småningom fick namnet Gammalgården.

Sedan två år tillbaka bor på denna anrika plats mitt i vår by Mia Fredriksson och Jörgen Nilsson (MJ). Ersnäs-bladets utsände (EB) har gjort ett besök.

EB: Vilka är ni?

M: Jag är lulebo från Notviken med en del band också med Piteå. Jobbar på universitetet med IT-service.

J: Jag har invandrat från Gällivare och jobbar också på universitetet. Jag befinner mig i slutfasen av arbetet med en avhandling med rubriken Långsiktigt digitalt bevarande.



Våra två "sidor"

Ersnäs har en egen hemsida, www.ersnas.se (9 965 besök sedan 2003-06-01) men vi finns naturligtvis även med på kommunens byasidor på adressen: www.byar.lulea.se och välj där **Ersnäs** (2 724 besök sedan 2001-03-19).

På dessa sidor kan Du få en **gratis exponering** av företaget eller föreningen!

EB: Byns datorkompetens har ytterligare förstärkts, hör jag. Hur kom det sig att ni valde Ersnäs?

J: Jag träffade ett par ersnäsgrabbar då jag gick på Bergnäs-gymnasiet. På så sätt kom jag i kontakt med byn. Vid olika tillfällen har jag senare också gästade Ralph Lundstengården.

M: Även jag har tidiga kontakter med Ersnäs eftersom jag som barn ibland besökte familjen Blixt. När jag sedan såg detta hus föll jag omedelbart för det här köket, stort med en takhöjd på nästan tre meter. Vi har hundar – Arra och Leo – och jag såg på dem att de skulle trivas här, både med hus och omgivning.

JM: Dessutom var huset färdigt att flytta in i utan att behöva börja med reparationer. Och... i Ersnäs fanns bredband. Vidare är Ersnäs känd som en aktiv by.

EB: Vilka är fördelarna med att bo här.

JM: Lugnt och fridfullt. Härliga grannar. Naturen. Vi tillhör Hembergets Vänner.

EB: Ingenting är fullkomligt. Vad kan bli bättre?

MJ: (efter betänketid) I Sörbyarna bor det väl sammantaget upp emot 4.000 personer. Är inte detta ett tillräckligt underlag för en pizzeria? Ja, och byns yngre förmågor skulle säkert uppskatta en skateboardbana.

Ersnäsbladet är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. Resterande manusstopp under 2006 är 14/8 och 13/11 och utdelning fredagen därpå.

I redaktionen:

Sven Persson, Tranmyrvägen 29, telnr 311 80 och e-postadress persson.sven@telia.com

Krister Öhman, Tranmyrvägen 14, telnr 312 59 och e-postadress kristman@tele2.se

Lämna tips om innehåll till redaktionen och/eller skriv gärna själv om något Du vill förmedla.

Ersnäsbladet finns också att hämta från byns hemsida www.ersnas.se Där finns även tidigare nummer.

Vandringsled i Antnäs

Även i grannbyn är det möjligt att avnjuta naturen med hjälp av en vandringsled. Norr om Antnäs har det funnits fyra fäboddar. Ännu finns ursprungliga byggnader kvar på några av dem. Nu har en led skapats som följer den gamla stigen som förr i tiden band samman fäbodarna. På några ställen längs leden finns det orienteringstavlor. Vidare pekar pilar här och där ut leden.

Lämpligen börjar man färden från den orienteringstavla som finns på höger sida efter det sista huset då man lämnar Antnäs och följer parallellvägen mot Luleå (gamla Rikstretton). Efter cirka två km når vi Lagvägen och viker där av åt vänster. Vi passerar Kvarnvallen och efter ett par hundra meter viker vi på nytt av till vänster och följer stigen. Därefter passerar leden Mittivallen, Orrtjärnvallen och Skärbodarna. Vi passerar en utlöpare av Långberget och når så småningom Älvsbyvägen. Det går också att följa en alternativ sträckning som leder oss fram till Sporthallen i Antnäs. Arne Nyström, tel 31014, står gärna till tjänst med ytterligare information.

Den **6 juni** mellan 10 och 14 arrangeras Fäboddagen på Kvarnvallens fäbodplats med diverse begivenheter.

Hmm...

"Har du hört att de har öppnat en restaurang på månen? Schysst käk, men ingen atmosfär..."

Nytt om E 4-korsningen & cykelvägen

Arbetsplanen för Trafikplats Ersnäs och Gång- och cykelväg till Aleån är hos Vägverkets huvudkontor i Borlänge för fastställelse. Finansieringen för hela trafikplatsen är oklar idag och därför är det svårt att säga när den kan komma att byggas.

Däremot planeras GC-vägen att börja byggas under sommaren/hösten 2006, om inte arbetsplanen överklagas. Gång- och cykelvägen planeras att gå bortom "limpan" enligt önskemål från boende, för att sen ansluta till den gamla vägen ner mot Aleån. Vägen kommer inte att beläggas, utan toppas med grus och tyvärr är inte ridning tillåten på GC-vägen. Det är redan fastställt i arbetsplanen, så det är för sent att ändra.

Gunilla Björklund, Byaföreningens styrelse

Sommarpryo

Även i år så kommer sommarpryo att jobba i Ersnäs. I år är det den andra perioden, vecka 27-29 som feriearbetande ungdomar kommer att göra jobb åt föreningarna i byn. Hitintills så är det två föreningar som anmält intresse, Samfällighetsföreningen som vill ha Brandstationens nya beklädnad målad och Idrottsföreningen som skall bättra på färgen på sina byggnader samt hockeybanan. De föreningar som vill ha arbete utfört kan anmäla det till Bo Axhammar, kravet är att en ansvarig för projektet utses av föreningen och man håller med material samt eventuell kringutrustning (stegar, skottkärror etc).

Bo Axhammar, tel 311 04

Ersnäsdagen

Reservera den **8 juli** för detta evenemang. Dagen är som vanligt ett samarrangemang mellan föreningar i byn och Ralph Lundstengården.

Årets planer är att Torget med Bagarstugan, Torpet och Boulebanan också ska ingå i "Ersnäsdagen-området" förutom Ralph Lundstengården.

Majbrasan

Många var de som sökte sig till årets brasa denna sköna kväll. Ersnäs IF arrangerade som vanligt. Där fanns småeldar för grillning av korv som EIF bjöd på. Lotter såldes också.

Foto: Bo Axhammar



Föreningarna i byn

Ersnäs Amatörteaterförening	Ordf Per Selberg 22 99 94, sekr Carin Sundén 312 64
Ersnäs Byaförening	Ordf Jan Nilsson 220404, sekr Elaine Blomqvist 31052, kassör H Björnström
Ersnäs Hembygdsförening	Ordf Bertil Marklund 310 88, sekr K-G. Pettersson 311 33, kass. Folke Larsson
Ersnäs Husmodersförening	Ordf Elaine Blomqvist 310 52, sekr Vivan Elvelin 310 29
Ersnäs Idrottsförening, EIF	Ordf Kjell Bäckström 310 58, sekr Per Olsson 313 01, kassör Anders Wikberg
Ersnäs Motionsdansförening	Ordf Christina Ohlsson 312 29, sekr Lars Sandberg 312 67
Ersnäs Samfällighetsförening	Ordf Hans Å Strandberg 379 33, sekr Ann-Marie Nordström 311 51
Ersnäs Socialdemokratiska förening	Ordf Kristina Eriksson 311 13, tillf. kassör Ann-Marie Nordström 311 51

(Ersnäs Socialdemokratiska förening är vilande)

Fyrklöverns Skoterklubb	Byakontaktperson Ronny Leijon 313 16, 070-35 313 16
Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb	Ordf Nina Dahlbom 311 10, sekr Germund Beckenäs, kassör Per-Olof Sundén
Viltvårdsggruppen i Ersnäs	Ordf Jonas Seger 311 81
Bothnia Slädhundklubb	Ordf Ulf Ohlsson 312 08, sekr. Nina Dahlbom 311 10, kassör Caisa Ohlsson

På Luleå kommuns Ersnässida + www.ersnas.se finns dessa data. Meddela förändringar till Krister Öhman