



ERSNÄSBLADET



Cykelväg till staden

Det kanske inte är allom bekant att vi numera på ett behagligt sätt kan cykla ända in till staden. Ja, ett undantag får vi väl fortfarande göra för Gäddvikpassagen.

Det börjar med en liten stig vid Ersnäsholmen som går ner till den gamla vägbron över Aleån. Därefter går färden vidare på parallellvägen till E 4. Underlaget är bra för oss cyklister och biltrafiken minimal.

En sådan motionstur kan varmt rekommenderas. De flesta tycker nog att t o r blir väl långt. Säkert går det då att kombinera ena färdriktningen med någon bilåkande familjemedlem eller granne.

Besöksadress Ersnäs

I förra numret av EB berättade vi om att Byaföreningen ansökt om medel inom ramen för kommunens EU-projekt "Levande landsbygd i Luleå". Vårt projekt har vi döpt till "Besöksadress Ersnäs". Det går ut på att undersöka förutsättningarna för att i samarbete med byns företag utveckla en småskalig turism i vår by.

Kommunen har nu beviljat Byaföreningen 50.000 kronor för att undersöka hur den här idén ska kunna förverkligas.

Det gäller som alltid att ha fakta i målet. Finns det förutsättningar för en sådan verksamhet i Ersnäs? Vi börjar med att titta på vad vi har att erbjuda som kan vara av intresse för en vidare krets. Här listar vi redan befintliga och utvecklingsbara aktiviteter och attraktioner.

Nästa steg i förstudien är att göra byn tillgänglig på ett enkelt sätt. Ett sommar- och ett vinterrespaket tas fram. I det sammanhanget undersöks också möjligheterna till inkvarteringar i byn. Sist men inte minst gäller det att i det tredje steget fastställa hur detta utbud ska marknadsföras.

För närmare information: Bo Axhammar tel. 311 04 eller Sven Persson tel. 311 80.

Ungdomsverksamheten

Onsdagen 17 september öppnar ungdomslokalen i Ankarret igen efter sommaren. Tiderna är kl. 19:00 till 21:00 på onsdagar. Vi behöver fler intresserade föräldrar som vill vara med i föräldragruppen närmast barnen.

Ungdomsgruppen, Camilla Bäckström, tel. 31022

Tänkvärt

När de invanda mönstren bryts kan helt nya världar uppstå.

Historien

En kvinna i Rantjärvi ringer till Haparandabladet och säger: Efraim är död. Hon blir kopplad till familjesidan och upprepar där sin upplysning. Familjeredaktören på-

pekar att det väl vore lämpligt att dödsannonsen innehöll ytterligare text. Kvinnan menade emellertid att detta skulle bli för dyrt. Då erbjöd redaktören henne en gratisrad. Vad skulle hon då välja för ord? Kvinnans svar löd: Snöskoter till salu.

Hemvändardagen den 5 juli

Ersnäs hemvändardag har genomförts vid Ralph Lundstengården i samarbete med Ersnäs Hembygdsförening, bitvis under regnigt väder! Stundtals var logen fylld av hemvändare och Ersnäsbor som ägnade sig åt trevlig samvaro runt palten och kaffet. Däribland fanns naturligtvis Ralph Lundsten. Under dagen sålde hembygdsföreningen tunnbröd och mjukkaka och Folke Larssons stora fotoutställning om Ersnäs i gamla tider fanns där.

Target

Soldattorpet börjar att ta form. Hembygdsföreningens energiska herrar har redan ägnat åtskilliga timmar åt att låta denna byggnad återuppstå.

Däremot har det inte varit möjligt att gå vidare med den plan som presenterades i förra numret av EB och som Annika Lundberg utarbetat. Vi väntar fortfarande på återvinningsstationens flyttning.

En glad Siv

Ersnäsbladet har fått en intervju med Siv Nilsson, ägare av byns senaste tillskott på företagargrunden.

EB: Hur känns det så här ett par månader efter återöppnandet?

Siv: Väldigt bra. Det har gått bättre än väntat. Jag ligger över mitt budgetmål. Jag hoppas att det också ska hålla framåt hösten då jag inte längre kan räkna med turister och sommargäster.

EB: Har Du fått några synpunkter på öppettiderna?

Siv: Inte direkt. Därför antar jag att tiderna passar de flesta. (Affären är öppen må-fre 13-19, lö-sö 12-16, måndagar stängt.)

EB: Du hade besök av ett cyklande par från Kiruna på väg till Skellefteå?

Siv: Ja, det var en trevlig bekantskap. De kom förbi här en förmiddag. De läser ju inte Ersnäsbladet så de kände inte till mina öppettider. Jag tog naturligtvis emot dem ändå. Inte bara att de fick handla. Jag bjöd dem också på lunch.

Helt säkert har Ersnäs tack vare Siv fått två goda supportrar i Kiruna. EB räknar med att Siv också har många supportrar i sin egen by så att vi under oöverskådlig tid har tillgång till affär.

30 km/tim genom byn

På stora delar av Ersnäsvägen och Ostibyvägen samt på hela Vidmansvägen gäller 30 km/tim som högsta fart.

Samma gäller på Zackes väg, Lejanvägen och Tranmyrvägen.

Skyltar finns uppsatta på båda sidor om vägen där fartgränsen börjar gälla och där den upphör.



Datakurs i Ersnäs

Ja, så har vi åter nöjet att ha en datakurs i Ersnäs! Lärorikt, roligt och NÄRA. Tre kursstarter nu på måndag den 18:e i Ankaret - kl. 08:00, 13:00 och 18:00. Kursen går fyra timmar om dagen/kvällen i sex veckor och den är gratis för deltagarna. Se www.ersnas.se för mera info.

Vi lär oss hantera Windows och de fönster som dyker upp där, spara och hitta igen våra arbetsfiler. Ordbehandling i Word är ett annat stort avsnitt och så bygger vi kalkyler i Excel. Surfar på Internet, söker information och E-postar gör vi också samt tittar in till Internetbankerna. Dessutom hinner vi lära oss en hel del annat också.

Ersnäs nya hemsida på Internet

Nu har Byaföreningen dragit igång Ersnäs nya hemsida på Internet med adressen www.ersnas.se

Målet med sidan är att ge Ersnäsborna service och vetenskap om vad som är på gång, kanske ibland litet tidsfördriv. För alla andra ska sidan ge en god uppfattning om byn och de ska kunna se vad vi "håller på med".

Där ska vi samla det mesta om byn - både historisk och aktuell information. T.ex. en gemensam byakalender där **det mesta** som händer i byn bör finnas noterat.

Sidan blir det vi alla gör den till! Hjälp till att fylla den med nyttiga och fina grejor!

På sidan finns även [Ersnäsbladet](#) att hämta, senaste som äldre nummer.

Nödorp, upprop eller nu dj-r anamma!

Det var ute på den sugande hjortronmyren som jag bestämde mig. Var helt enkelt tämligen slut efter att ha snubblat omkring bara ett par ynka timmar jagandes efter det "gula guldet". Svetten som blandade sig med myggmedlet rann ner i mina ögon och det sved, vilket ytterligare strödde salt i såren. Jag kom gradvis till insikt om att god kondition är en färskvara som måste underhållas för att förbli fräsch. Måste ta tag i det här och göra nåt åt det. Vad hjälpte tidigare års intensiva joggande om man inte underhåller den. Kroppens smärta och undermåliga tillstånd förstärktes ytterligare av det faktum att jag ansåg mig tvungen att lämna en massa stora fina bär för att orka ta mig till bilen.

Väl hemma och något så när återhämtad kunde jag inte släppa tankarna på konditionsbefrämjande aktiviteter och nästa dag drog jag iväg till vårt elljusspår där jag tog mig en runda ömsom gående ömsom lätt joggande. Det var en skön känsla, näst intill euforisk, men varför inte dela den med någon? Fick för mig att det skulle vara en betydande trivselfaktor om vi vore flera. Kanske skulle man också vara mer ihärdig och inte kasta in handduken för tidigt.

Hemkommen tog jag kontakt med Krister (Öhman) som berättade att han var inne på samma spår eller elljusspår om man nu skall vitsa till det.

Alltså, varför skulle inte även du kunna anslå någon timme en kväll i veckan till en runda uppe i elljusspåret. Syftet skall inte vara att bli nån ny Gunder Hägg eller Haile Gbreselassie utan helt enkelt att vi tillsammans joggar och promenerar och emellanåt är lite sociala. Om man rannsakar sig finns det inget väsentligt som talar mot detta utan snarare en mängd fördelar. Livskvalitet kan vara så mycket men en icke oviktig ingrediens är det fysiska välbefinnandet.

Ta nu och gör slag i saken och konstruera ej en massa orsaker varför det inte skulle passa just dig. Kom upp till elljusspåret onsdagar kl. 19.00 så kan vi gemensamt ta ett snack om hur vi skall lägga upp det hela och så kör vi bara igång och rör på oss hälsar Krister och Ulf som inte vill vika sig så lätt och som hoppas på att likasinnade dyker upp och du, kom igen NU!!!!

Ulf Omnell och Krister Öhman

Ersnäs på andra sidan havet

Aldrig tidigare har namnet på vår by fått en sådan internationell spridning. Ordet Ersnäs har förekommit i kanadensiska tidningar, på internetsidor, i programblad. Folk från 13 länder har mött namnet på vår by och inte bara det. Folk världen över har träffat ersnäsbor.

Som läsaren säkert anar handlar det om Ersnäs Amatörteaters deltagande i Världsteaterfestivalen i Halifax under en vecka i mitten av juli.

Halifax är huvudstad i provinsen Nova Scotia (Nya Skottland) på Kanadas östkust och har med omnejd 350.000 invånare. Där finns bl.a. en livaktig skandinavisk förening. Medlemmar av den föreningen var en av flera bidragande orsaker till att teatergruppens deltagande i Halifax blev för alla ett oförlömligt minne.

"Till Casablanca" visades på Häärstatern i fjol sommar. Nu var det dags för en internationell publik att ta del av denna musikteater som utspelar sig i en ersnäsliknande miljö på 1950-talet.

Naturligtvis är vi som är direkt engagerade inga helt tillförlitliga sanningsvittnen. Vi kan ju lätt anses vara jäviga. Därför kan det vara på sin plats att lita till en mer neutral källa. Dagen efter den första av gruppens två föreställningar rubricerade Halifaxtidningen The Chronicle-Herald sin recension: "Ersnäs Amatörteater målar ett varmt porträtt av ett levande samhälle". Den uppskattande recensionen konstaterar bl.a. att denna 13-mannaensemble innehåller helt igenom starka rolltolkningar och förmedlar en kärlek till teater och sång. Musiken får beröm. Artikelns avslutas med orden: "Lars-Erik Lindvall as Valle is a standout."

Mercedesträff

Lördagen den 2 augusti träffades ett 30-tal Mercedesbilar av olika men hög ålder hos Bengt Lindgren i Ersnäs. Med eller utan tak, två eller fyradörrars men alla i nyskick eller näst intill. Någon av bilarna sades t.o.m. vara i bättre skick än ny. En imponerande samling!



Under några timmar kunde bilarna studeras och fotograferas innan de i kolonn körde ner till Mörön och vidare för att till sist hamna i Badhusparken i Piteå.

Inflyttade

Sofie Lövgren och Mikael Hedstig med sonen Robin har flyttat in på Tranmyrvägen 17 den 1/7.

Födda

2003-06-26 fick Ulrika Lindvall och Håkan Isaksson en kille som då vägde 4130 gram och var 52 cm lång. De bor på Klubbvägen.

Kvinnomakt

Tala om manliga revir. Sedan urminnes tider har jakten tillhört mannens kärnverksamhet.

Men med starka kvinnor kan även sådana manliga fästen falla. I Svartskatan-Ersnäs Jaktvårdsklubb heter ordföranden Nina Dahlbom och sekreteraren Caisa Ohlson.

Detta maktövertagande har också det goda med sig att den manliga delen av föreningen nu äntligen får visa framfötterna både vad gäller att baka bullar och koka kaffe.

EMU i byn

Den 14 september väljer Sverige. Då får vi se vilka argument som har gått hem.

Visst skulle det kunna vara intressant att ventilera de här frågorna också på hemmaplan och inte bara lyssna till de stora kanonernas utläggningar i TV-rutan.

Bo Axhammar och Sven Persson bjuder därför in till ett EMU-café i Ankaret söndagen den 7 september med början kl. 15:00. Det handlar inte om anföranden. Ingen risk! Nej, i stället handlar det om att vi gemensamt ventilerar synpunkter över en kopp kaffe.

Teaterkväll

Vik lördagskvällen 29/11 för teaterbesök i Ankaret med start kl. 18:00.

Norrbottensteatern spelar två pjäser, "Pappa", som handlar om att vara man och pappa år 2003, och "I vått och torrt", om ett par efter tio års samliv.

I pausen mellan pjäserna finns fika att köpa.

Ersnäs Byaförening

Besök från Israel

Ulrika, dotter till Göte och Marie Lundström, besöker just nu föräldrarna och barndomshemmet i Ersnäs, tillsammans med sin israeliske make och deras fyra barn.

För 18 år sedan, vid 18 års ålder, sökte (på mammas tips) och fick Ulrika arbete som barnflicka i Israel. Sedan länge arbetar hon nu vid hemtjänsten i sin by. Sin israeliske man träffade hon för 17 år sedan. Barnen, två pojkar och två flickor är mellan 5 och 12 år gamla. I Israel har man tre månaders barnledighet vid barnafödande och även där brukar männen ta ut en del av ledigheten. Familjen har påbörjat bygget av ett eget hus intill Ulrikas svärföräldrar.

Familjen bor mitt emellan Tel Aviv och Västbanken, ungefär en kvarts åktid från Tel Aviv. Strax norr om Tel Aviv är Israel ännu smalare, bara en mil brett mellan Medelhavet och Västbanken. Israel är av ungefär samma storlek som Norrbotten.

Israel har inte mycket naturlig växtlighet, det mesta är beroende av stora konstbevattningssystem. Under senare år har en kraftig torrperiod passerat men nu är den i stort förbi.

Sjukvården är bra utvecklad där och det lär behövas, bl.a. därför att trafikolyckorna är vanliga och i ökande. Mynigheterna är därför på väg att skärpa upp trafiken och den liberala synen på alkohol i trafiken. Det finns en promillegräns men det kontrolleras sällan att den följs. Trafiken är hetsig och man buskör ofta på gatorna.

Ulrika tycker att svensken över lag får en felaktig bild av oroligheterna i Israel via medierna. Där beskrivs sällan den oro och frustration som finns bland den israeliska befolkningen. När som helst och var som helst kan en självmordsbombare utlösa sin bomb. Hela familjen känner en stor lättnad här i Sverige, de kan slappna av och inte ständigt vara vaksamma på omgivningen. Barnen är också förundrade: Får vi verkligen gå till lekplatsen (vid skolan i Ersnäs)? Hemma i Israel blir det mest att hålla sig hemma på gården, som är inhägnad med högt och kraftigt stängsel.

Familjen stannar ytterligare någon vecka hos Ulrikas föräldrar i Ersnäs.

Ersnäsdagen 30 augusti

Ersnäsdagen är ett samarrangemang av byaföreningen, teaterföreningen, idrottsföreningen och husmodersföreningen. Vi håller till på skolgården, i skolan och i Ankaret mellan kl. 11:00 och 15:00

Försäljning, teater, ringkastning, hamburgare, klådda, underhållning för barn och vuxna, fika, lotteri är några av attraktionerna. Cykelhjälmarna säljs till subventionerat pris 100 kr, finns för barn och vuxna.

Tävling för **Småstjärnorna!** För ungdomar upp till 12 år. Anmälan och frågor till Hilding Lindbäck, tel. 311 97

Vill du "beställa bord" så kontakta Rose-Marie på tel 31058

Bredbandsinfo

Nu är vi 115 st i byn som skrivit avtal om bredbandsin-koppling och grävningen för nätet har startat.



Här pågår nätbygge vid Zackes väg.

Luleå Energi utökade nätet utöver det bidragsberättigade området - därigenom kunde Svedjan, några på Ostibyvågen och nästan hela Ersnåsvågen komma med. Ett antal fastigheter i utkanterna av byn har, genom att själva grå-

Medlemsskap i Byaföreningen!

Har du löst **medlemskapet för 2003**? En stor medlemsskader ger styrka och auktoritet åt föreningen.

Medlemskapet gäller årsvis och avgiften är 20 kr för ensamstående och 40 kr för familj. Ensamstående med barn under 18 år 20 kr. Betala med inbetalningskort till postgirokonto 80 98 75-8. Ange adress, alla Du betalar för samt barnens ålder på meddelandedelen.

Ersnåtbladet är öppet för alla (föreningar och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. Sista manusstopp under 2003 är 17/11 och utdelning fredag 21/11.

I redaktionen: Sven Persson och Krister Öhman

Lämna tips om innehåll till redaktionen och/eller skriv gärna själv om något Du vill förmedla. Annonser under rubrikerna Köpes och Såljes tas också emot.

Svens adress är Tranmyrvågen 29, telnr 311 80 och e-postadress persson.sven@telia.com

Kristers adress är Tranmyrvågen 14, telnr 31259 och e-postadress kristohm@algonet.se

Ersnåtbladet finns också att hämta från byns hemsida www.ersnas.se som pdf-fil.

va fram till närmaste inkopplingspunkt, också kunnat erbjudas anslutning till nätverket. Det ursprungliga "nåtområdet" har därmed förstörats väsentligt.

Dessutom ska Luleå Energi bygga upp ett ADSL-nå för de som hamnat utanför bredbandsområdet. Erbjudande kommer till våren.

Bredbandsgruppen tycker att det är bra att så många kunde komma ifråga för bredband, och att det är bra att ALLA i byn får ett erbjudande om snabbare förbindelse med omvärlden. Storslam alltså!

Nu gäller det för berörda fastighetsägare att gråva sitt "dike" till anvisad plats vid tomtgråsen, borra hål i vågen och dra in slangen i lämplig tid strax innan gråvgången kommer fram dit. Se till att ha ett 220 V uttag i nærheten av bredbandsuttaget.

Sedan ska optofiber blåsas in i slangen, kontaktyta svetsas på optofiberånden, uppmåtning av anslutningen och åndutrustningen monteras. Detta innebär att LuNets (Nåtavd på Luleå Energi AB) personal ska in i fastigheten en eller flera gånger, på ganska "beståmd tid" för att projektet ska rulla vidare som planerat - innebär att Du måste se till att någon slår in nåtbyggarna om du är på jobbet eller reser bort.

Sedan gråvjobbet är avslutade vidtar asfaltering och återstålning i byn samt montering av elektroniken i de två kopplingspunkterna (noderna), den ena vid transformatorkiosken vid Tranmyrvågen och den andra vid Telias växel långst ner på Lejanvågen. Så ska ju också noderna anslutas till stadsnåtet. Anslutna fastigheter ska också rita in sin kabeldragning på en karta samt skriva på ett upplåtelsetal som tillåter Luleå Energi att ha "sin" optofiberkabel på fastighetens mark. Luleå Energi åger ju nåtet i sin helhet.



Vi räknar med att nåtet är i drift vid nästa utgivning av Ersnåtbladet, den 21 november. Luleå Energi har sagt "någon gång i november".

För att du ska hålla dig underråttad om hur projektet fortskrider, gå regelbundet in på www.lexcom.se/ersnas eller prata med din man i bredbandsgruppen.

Byaföreningens Bredbandsgrupp

Luleå kommuns byasida på Internet

År Du nåjd med de uppgifter som finns på Luleå Kommuns Ersnåssida om Ditt företag eller Din förening? Om inte, råtta/komplettera uppgifterna eller lägg in nya sådana via Krister Öhman.

Hår får Du en gratis exponering av företaget eller föreningen på Luleå Kommuns byasida!

Besöksräknare. Ersnå byasida har registrerat 1345 besökare (103 sedan föregående nr) sedan 2001-03-19.

Direktadressen: www.byar.lulea.se och välj dår Ersnå.