



I rättan tid



Kanske några av oss har besökt järnvägsstationen inne i stan då stockholmståget anländer. Svallvågor av den syriska katastrofen når våra egna knutar.

Sverige som nation ställer upp. Ersnäs som by ställer upp. Söndagen den 4 oktober var det många som besökte Torget. Ett gäng yngre ersnäsmedborgare hade tagit initiativet till att den eftermiddagen sälja fika, nybakat bröd, lotter, kläder till besökarna.

Inkomsterna gick oavkortat till UNICEF, detta FN-organ som ser

till att inte flyktingarna i Syriens grannländer svälter. Insatsen inbringade nära 18 000 kronor som motsvarar 1 500 dagsransoner mat där nere.

Glädjen att hjälpa och glädjen att mötas (i vår byagemenskap) förenades denna eftermiddag på Torget i skön förening.



Säkerhet eller sekunder

Forskningen om trafiksäkerhet är omfattande. Fartbegränsningar räddar många liv och minskar skador. När vi anmodas att köra 30, är det inte uttryck för klåfingriga trafikbyråkraters ambitioner utan är en tillämpning av kunskap.

Att färdas genom byn från infarten till

Häärs tar 96 sekunder om vi kör 30 i timmen. Det tar 60 sekunder med 50 km/timme. Skillnad 36 sekunder. Vi kan fråga oss om 50-åkarna är lika noggranna med att utnyttja alla de 57 600 sekunder som den vakna delen av dygnet består av? Eller kan det finnas andra outgrundliga motiv för denna brådska?



KOMMANDE EVENEMANG

Julmarknad på Ralph Lundstengården lördag 21 november

Marknaden pågår kl. 11-16 uppe på gamla höloftet samt inne i Norrbottensgården. I Stenlagårn serveras risgrynsgröt och skinka med bröd och tillbehör. Café och hembakat kaffebröd.

Julbord på Ralph Lundstengården

Årets julbord startar den **28 november**. Nytt för i år är att julbordet serveras i den genuina stenladugården från 1750. De mertertjocka stenväggarna skapar en genuin stämning och skuggorna från alla ljusen ger rummet en magisk atmosfär. En trappa upp ligger höloftet som kan bokas för konferens eller om man som grupp vill sitta avskilt.

Välkommen att boka årets julbord!

Träffa tomten i Torpet söndag 6 december kl. 15 - 17.

Barnen har tillfälle att träffa och ge Tomten från Hemberget sina önskelistor.

Vi säljer kaffe/te/saft och julkaka och kanske en och annan lott.

Ersnäs IF och Ersnäs Amatörteater

Franskt besök här 2016

Den 12-21 februari 2016 kommer 33 förväntansfulla franska vänner på besök. De kommer att bo i familjer och de hoppas på att få uppleva vinter, snö och norrsken samt kanske träffa på en älg. Planering inför besöket är i full gång och vi hoppas verkligen att Kung Bore kommer att stå oss bi så att det blir lagom kallt, gott om snö och isar som håller.

Om någon önskar delta under det franska besöket så är ni välkomna att höra av er till Elisabeth Green på E-postadress lisa.green@mail.se

En resa med massor av minnen och bilder.

Tidigt i våras började planeringen för Frankrikesresan, vi planerade att vara där månadsskiftet sept/okt. men innan dess ska vi ha sommar och höst, med allt som hör därtill bl.a. bärplockning, vår sommar hörde väl inte till de bästa, det har varit si och så med värmen.

Så kom då dagen den 23 sept. Vi började vår färd mot Göteborg (Tollered) där vi stannade ett par dagar hos ett syskonbarn. Vi hälsade på en kusin också. Färden gick vidare mot Malmö, Öresundsbron och Danmark, övernattnig vid Stora Bältsbron. Vidare till Cristiansfeld, där det fanns en hel del att se, bl. a. har Cristiansfeld blivit upptagen på Unescos världsarvslista 2015.

Innan vi körde vidare från Cristiansfeld kollade vi kartan, vi var ju halvvägs, bara att ställa in GPSen på Frankrike och Noveánt, och fram kom vi. Trafiken genom Tyskland är ju enorm, lastbilar i de oändliga, men det är välskyttat och bilisterna har bra "körvett."

Vi blev väl mottagna när vi kom fram, vi "campade" mitt i byn, på torget, det var kaffebjudning, lunchbjudning och middagsbjudning hos familjerna, som våra svenska 50+ bodde hos. Lördagsförmiddag träffades vi på en vindruvsodling för att plocka vindruvor, som sen skulle bli vin, volontärerna 50+ var också med. Vi blev informerade om hur processen gick till, från druva till vin.

Informationen var på franska, men Julia Stenlund (volontär) översatte. Söndag på fm. fick vi komma tillbaka för att bli tilldelade några vinflaskor var som tack för hjälpen och

Tanken att biståndet skulle halveras för att betala flyktmottagningen är en omöjlighet. Hög SKATTEN på oss med högre inkomster i stället.

Anders Wijkman, tidigare kd och m

Information från EIF

Klart med tränare för EIF säsongen 2016! Vi kör vidare med samma tränarduo som i år dvs. med Urban Isaksson som huvudtränare och Andre Lindfors som spelande och assisterande tränare.

Anders Vikberg, Ersnäs IF

om vi ville köpa vin, så kl. 11,00 var gänget på plats hos vinproducenten, för vininköp.

Vi besökte grannbyn, där en ny galleria "Vågen" var nybyggd, en fantastisk byggnad, med väldigt många butiker.

Efter fem dagar började hemresan, vi åkte genom Moseldalen, en övernattnig bland vindruvsodlingar, vidare mot Puttgarden och färjan över till Danmark och Malmö.

Skåne är ett väldigt vackert landskap, vi åkte upp genom Österlen, i Kivik besökte vi musteriet och hamnen där fortfarande äppeltavlan, med sina 35 tusen äpplen i olika nyanser, som satt på 70 tusen spikar var kvar. Äpplena är från odlare på Österlen.

Sista helgen i september är det Äp-

pelmarknad, kan rekommenderas. Redan 1888 planterade Henric Åkesson det första äppelträdet, idag är det fjärde generationen Åkesson som driver musteriet.

Färden gick vidare till Gränna och denna vackra omgivning vid Vättern, polkagrisar, päron- och äppelodlingar. Efter ett par dagar i Gränna gick färden mot Bålsta till äldsta sonen med familj bor, lite besök i omgivningen hann vi med. Fyra dagar senare går ekipaget norrut mot Ersnäs, med en övernattnig vid Höga Kusten bron. Vid hemkomsten kunde vi konstatera att efter ca 700 mil hade allt gått bra, inga incidenter (en "punka", kört fast en vass sten i däcket) men det var fort lagat. När man gör en tillbakablick på dessa fyra veckor, kan man ju bara konstatera att vi lever i ett (trots allt) väldigt fint och vackert land, där man kan röra sej fritt.

Elaine Blomqvist

Familjenytt

Inflyttade

Simon Mörtberg och Fanny Brännström med sonen Ludvig har flyttat in på Klubbvägen 32 i maj innevarande år.

Niclas Larsson och Lina Öberg med dottern Penny har flyttat in på Ostibyvägen 29.

Har Du något till Familjenytt, skicka det till krister@krivision.se

Bokbussarna i Ersnäs Hösten 2015 och våren 2016

För allmänheten:

Ralph Lundstengården kl. 13.15 den 2/12, 20/1, 17/2, 23/3, 27/4, 25/5 och 22/6.

Fotbollsplanen kl. 18.55 den 9/12, 27/1, 24/2, 6/4, 4/5 och 1/6.



Barn- och ungdomsbokbussens besök i skolan och förskolan:

Ersnässkolan, kl. 08.30 - 13.00 och **Ersnäs förskola**, kl. 13.10 - 13.40 den 21/1(to), 22/2, 18/4 och 30/5.

Böcker som lånats i Norrbottens län kan lämnas tillbaka på bokbussen och böcker man lånar i bokbussen kan lämnas på något valfritt bibliotek i Luleå och länet. Välkommen in!

Prislista för annonser i EB

Stående spalt:

1/8 spalt - 50 kr

1/4 spalt - 100 kr

1/2 spalt - 200 kr

1/4 över två spalter - 200 kr

1/2 över två spalter - 400 kr

Redaktionens Krister Öhman åtar sig att svara för layout när så önskas.

Det är en gammal föreställning att unga människor intresserar sig för sex, men har någon brytt sig om att kontrollera om detta fortfarande stämmer? Det säger sig självt att sex var en populär sysselsättning bland unga innan det fanns mobiltelefoner och selfiepinnar, men varför skulle de ägna sig åt något så uråldrigt idag?

Johan Hakelius

Var är bilden tagen?



E-posta till krister@krivision.se var du tror bilden är tagen. De som svarar rätt listas i Ersnäsbladet nästa nummer.

Bilden i föregående

nummer visar övre delen av vedboden uppe vid grillplatsen på Hembergsleden. Inget svar har kommit in.



SommarOrienteringen



För tredje året arrangerade Ersnäs IF sommarorienteringen. I år fanns 41 kontroller utsatta i skogarna runt Ersnäs. 15 personer jobbade idogt och tog sig runt till alla kontrollerna!

Följande personer lämnade in kontrollbladet:

Kristina Björnström
Helge Björnström
Krister Öhman
Ingegerd Öhman
Hans Sundén
Petra Djärf
Åsa Lundström
Sandra Leijon
Susanna Andersson
Elisabet Persson
Sven Persson
Mika Jokimäki
Lilian Nilsson
Rasmus Nilsson

Ersnäs IF gratulerar alla deltagare och önskar er tillbaka nästa sommar!

Björn Samuelsson, Ersnäs IF

Skidspår eller snöskoterspår?

En del fattar vad en bitcoin är men långt ifrån alla. Nästan alla fattar vad ett preparerat skidspår är, dock inte alla. Genom att företrädare för den senare kategorin opererar i trakterna av Hemberget publicerar Ersnäsbladet en bild som visar hur ett preparerat skidspår ser ut samtidigt som vi upplyser om att en snöskoter med lätthet trasar sönder ett sådant spår. Tack vare denna bild och denna upplysning kan skidåkare och framför allt de personer i vår by som lägger nere stor möda på att preparera dessa spår andas ut.



ANEA Projekt 50+

Det första svenska besöket i vårt program för seniorutbyte har ägt rum. Det var Tord Marklund och jag Elisabeth Greén, Ersnäs, Kristina Strandberg, Antnäs, och Margareta Pohjanen, Luleå, som åkte ner till vår franska vänort Novéant-sur-Moselle och gjorde volontärtjänst den 28/9-5/10.

Vi hälsades välkomna med ett officiellt mottagande i kommunhuset med fotografering och reportage i lokalpressen. Borgmästare Patrick Messin med stab bjöd på godsaker och skumpa tillsammans med värdfamiljer och engagerade i utbytet. Det var ett mycket kärt återseende då tre av oss deltagare tidigare har besökt Novéant.

Veckan innehöll ett digert program av aktiviteter, bland annat en guidad



Elisabeth visar stolt "sina" vindruvor för oss och fotografen Elaine Blomqvist.

- Vad gör din pappa för något, frågade tanten.

- Han är hemma hela dagarna och leker med mig, för han kom inte in på högskolan och jag kom inte in på lekskolan!

vandring till grannbyn Dornot, där mycket historia om andra världskriget lever kvar genom monument och bildskildringar, cykeltur längs floden Moselle samt besök på Pompidou-museet i Metz. Volontärtjänsten gjordes en dag på den franska hjälporganisationen Les Restos du Qoeur där man delar ut mat och kläder till behövande.

Höjdpunkten på resan var att få delta i vinskörden av Pinot Noir-druvan och sedan besöka vingården där vinet produceras. Den fantastiska veckan avslutades med en Paltmiddag där ca 60 personer deltog. Paltan tillagades med stor entusiasm tillsammans med många av de franska vänner som kommer på besök till Ersnäs i februari 2016.

Veckan är ett minne för livet och kan verkligen rekommenderas den som är nyfiken på att lära känna nya vänner och ett nytt land - Frankrike.

Elisabeth Greén

ERSNÄSBLADET utges av Ersnäs byaförening och är öppet för alla (föreningar, företag och enskilda) med anknytning till byn och utkommer med fyra nummer per år. **Manusstopp under 2016 är 18 jan, 16 maj, 15 aug och 7 nov** och utdelning fredag ca 2 veckor efteråt.

I redaktionen:

Sven Persson, 311 80 med E-post persson.sven@telia.com

Krister Öhman, 312 59 med E-post krister@krivision.se

Elaine Blomqvist, 310 52 med E-post smejob45@lulea.st

Karolina Svärd, 312 13, med E-post svrd.karolina@gmail.com

Ersnäsbladet finns att läsa/hämta från byns hemsida www.ersnas.se Där ser du bilderna i färg och där finns även tidigare nummer.

Utmaningen

Vädret var inte det bästa. Vätan gjorde underlaget osäkert. Det gällde att hålla balansen. Särskilt gällde detta de spångar som ett avsnitt av Hembergsleden passerar över. Men alla klarade balansakten. Deltagarna i Hembergsutmaningen är avancerade löpare inte bara när underlaget består av asfalt.

Trots mindre gynnsamma väderförhållanden samlade arrangemanget även denna gång hundratalet deltagare. I de yngre klasserna var Ersnäs rikligt företrätt men ett tiotal ersnäs-seniorer fanns också på startlinjen.

Liksom i fjol tog Elisabet Clausen Tväråselet hem segern i damklassen. Hon liksom segraren i herrklassen Mikael

Andersson, Sävast Ski Team, har deltagit i samtliga Hembergsutmaningar. Detta blev därmed femte gången som de båda antog denna utmaning på sex kuperade kilometer. Segrarinnans spänstiga mamma Karin Clausen fanns också med bland de startande och behövde mindre än halvtimmen för att avverka Hembergsleden.



Segrarinnan Elisabet Clausen, här intervjuad av Ersnäsbladets tillfälliga reporter Malin Persson.



Herrsegraren Mikael Andersson.



Damtvåa blev Veronica Eriksson, exersnäsbo, livligt påhejad av sin mamma Katrin Olsson.



Ersnäsrevyn gav under oktober nio föreställningar av "Urspåret" på nya Ebeneser. Här har vi regissören och de nio aktörerna varav tre kända ansikten från Ersnäs.

Pejling

Ser du fram emot vinter och snö?



Margareta Pohjanen
Luleå

Tycker om att åka skidor, slutet på februari är en bra tid.



Jennifer Harila Blomqvist
med Polly

Jag ser fram emot vinter och snö, då får jag åka skoter och åka skidor både på längden och utför. Gillar när det är mycket snö.



Olle Ljungros

Tycker om att mata fåglarna och då får jag skotta en stig till fågelbordet.



Vad bygger en by?

Jag tror att människorna som valt att leva här bygger vår by. Du och jag, enskilt och tillsammans står vi för trivsel, viljan att bo kvar, säga åt andra att de kan flytta hit. Samtidigt bygger du också dig själv! Det är i mötet med andra människor vi växer, utvecklas och får nya perspektiv på vår tillvaro.

Min övertygelse är att tillsammans är vi starka och att den största tillfredsställelsen når vi när vi gör något UTANFÖR oss själva. 30 år som medlem i Ersnäs Amatörteater har stärkt min uppfattning.

I vår by finns ett rätt så rikt utbud på föreningar och arrangemang där man utifrån sin möjlighet kan, dels lära känna andra bybor, dels vara en kugge i ett större maskineri att just bygga trygghet, gemenskap för dig och/eller dina barn/tonåringar.

Om tiden känns knapp och du känner att det är svårt nog idag att få ihop det s.k. "livspusslet". Kom ihåg att är vi många som gör litet, blir det ändå stort! Just DU kanske har en talang eller kunskap som ytterligare förstärker vår bys identitet. Gå in på Ersnäs FB-sida, eller ersnas.se så finner du mer info.

*Hälsningar Carin Sundén,
Bybo och medlem i Ersnäs Amatörteaterförening*

Erfarenheter som utvecklar

Julia Stenlund och Juliette Leuner är två av de sex ungdomar som hittills deltagit i volontärutbytet mellan våra tre byar Alvik/Antnäs/Ernsås och Novéant i nordöstra Frankrike. Ernsåsbladet ställde några frågor till de båda om de intryck de fått av sina vistelser i "främmande" land.

Ernsåsbladet (EB): Vad uppskatta Du mest av det Du mött under Din vistelse? (i Sverige vad gäller Juliette, i Frankrike vad gäller Julia).

Juliette Leuner (JL): Alla vänliga och hjälpsamma människor. Jag tror inte att det är på samma sätt överallt. Jag uppskattar också de stora skillnaderna mellan olika årstider. Vintern är mysig, tycker jag och det är fin erfarenhet att ha upplevt "le grand nord" (som fransmännen ibland kallar våra trakter; red:s anm) med all snö och iskylan. De ljusa sommarnätterna är formidabla. Och det är magiskt att över samma vattenytter vintertid ta sig fram med snöskoter och med båt på sommaren.

Julia Stenlund (JS): Det jag uppskattade mest av allt är helt klart novéantbornas gästvänlighet och deras nästintill outtömliga tålmodighet med alla mina frågor. På tredjeplats kommer nog osten. :-)

EB: Säkert finns det också sådant som Du inte uppskattar så mycket?

JL: Jag är ju van hemifrån med sena middagar. Här kommer den måltiden lite tidigt, tycker jag. Min känsla är också att ni svenskar kanske inte skämtar om saker och ting lika mycket som vi gör hemmavid. Ja, sedan tycker jag att en del inrättningar som restauranger stänger lite för tidigt.

JS: Jag hade väldigt svårt att vänja mig vid att äta middag sent. Redan runt klockan sex är jag hungrig som en svensk varg och börjar få svårt att koncentrera mig, medan fransmännen inte alls har några problem med att äta mellan klockan åtta och nio. Efter det går man och lägger sig proppmätt, vilket inte heller känns helt optimalt...

EB: Vilken är Din favoriträtt som Du har stött på i Ditt värdland?

JL: Tacos på svenskt vis.

JS: Det måste nog ändå bli flammkuchen eller tarte flambée. Försök har gjorts att återskapa den tyskfranska creme-fraiche pizzen på hemmaplan, utan att helt lyckas. Annars uppskattar jag väldigt all den närodade och ekologiska mat som värdfamiljerna bjudit på!

EB: Vilken maträtt kan Du utan uppoffring avstå ifrån?

JL: Surströmming. (EB: Har Du provat på? JL: Nej! EB: Alltså fördommar!!). Ja, av det jag har kommit i kontakt med nämner jag i sådant fall blodpudding.



Juliette Leuner



Julia Stenlund

JS: Jag slipper gärna den (ö)kända tarm- och inälvskorven kallad andouillette, samt många andra inälvsrätter, s'il vous plaît.

EB: Vilken är skillnaden mellan att vara en ung kvinna i Sverige jämfört med Frankrike och för Julia Frankrike jämfört med Sverige?

JL: Jag har fått det intrycket att svenska killar är lite blyga i de första kontakterna med flickor. Franska killar är mer självsäkra i sådana sammanhang verkar det som.

Jag har ju också fått erfarenheter från arbetslivet. Då vill jag nämna främst två skillnader: På svenska arbetsplatser är det mycket mindre av hierarki. Och chefen ger de anställda större förtroende och därmed känner jag mig mer självständig då jag jobbar.

JS: En stor skillnad som jag lagt märke till, för unga kvinnor och män tillika, är att om man i Frankrike vill studera vidare efter gymnasiet är det ett måste att göra det OMEDELBART. Om man tar en paus från studierna är det otroligt svårt att få en plats vid universitetet, vilket jag tycker är synd.

EB: Vilken är den viktigaste erfarenheten Du gjort under Din tid i Luleå resp Novéant?

JL: Att jag har kommit in i det svenska arbetslivet och därmed på ett naturligt sätt kommit i kontakt med svenskar, bekantat mig med det svenska vardagslivet. Den härligaste och märkligaste erfarenheten är att ha vistats utomlands med hjälp av egna medel och att ha lyckats klara arbetet utan att tala svenska (JL är blygsam vad gäller språkkunskaper; red:s anm). Jag vill tacka alla som hjälpt mig att genomföra den här vistelsen. Jag har alltid velat försöka att leva utomlands. Jag anade inte att detta skulle komma att förverkligas i "le grand nord" eftersom jag hade planerat att vistas i evigt solsken. Detta har varit ett år fyllt av äventyr och överraskningar.

ma att förverkligas i "le grand nord" eftersom jag hade planerat att vistas i evigt solsken. Detta har varit ett år fyllt av äventyr och överraskningar.

JS: Att man lär sig mest om man inte är rädd för att göra fel!

EB: Vilka svenska företeelser skulle Du vilja överföra till Frankrike?

JL: Hur ni med stort allvar sorterare soporna. Hur ni umgås med och behandlar era barn. Den nära kontakten med naturen. Och hur anställda behandlas.

Och hur anställda behandlas.

JS: Den svenska kramen. Visst visst, kindpussar i all ära, men jag har saknat den innerliga, svenska chest-to-chest-kramen.

EB: Vilka franska företeelser skulle Du föreslå oss svenskar att lägga oss till med?

JL: Ja, varför inte lite mer talföra. Jämfört med oss i Frankrike är ni mer tystlåtna och mindre dramatiska. Men det kanske har sin förklaring i att ni inte lever så tätt inpå varandra här. Frankrike är ju sex gånger mer tätbefolkat än Sverige.

JS: Deras sociala ätande! Fransmännen lägger stor vikt vid sina måltider: Man äter alltid tillsammans, serverar varandra och tar sig ofta tid att äta förrätt och/eller dessert utöver huvudrätten. Det är en avstressad stund som knyter samman familjen.

Detta är mina principer. Om ni inte gillar dem så har jag andra.

Groucho Marx

Upplevelser på hög höjd

Starten gick 10:00 vid hotellet i Björkliden på lördagsmorgonen. Helt otrolig löpning första milen. Ju högre upp vi kom ju vackrare blev vyerna och när jag såg en hjord med renar i motljus mot horisonten gick det inte att hålla gåshuden tillbaka. Uppe på de högre höjderna kom också snön som ligger kvar efter den långa vår som vi haft detta år.

Efter den första av tre rejäla stigningar på banan så fick vi springa genom otroligt landskap ned till Låktatjåkko anhalt. Efter ca 3,5 timmar var vi framme vid Trollsjön. Därifrån begav det sig rakt uppåt till molnen. En stigning på 1000 meter i 60 graders lutning. Brutalt.

Uppe på toppen var det nog minusgrader men när vi äntligen kom ner i dalen lyste solen starkt och värmdes vårt sinne.

Vi gnetade på i eget tempo och vi var fortfarande starka efter ca 6 timmar på fjället.

När regnet kom och vaden över smältvattenbäckarna blev fler kröp sig tröttheten på. Vi hjälptes åt med att dra och timmarna gick. Efter 8 timmar fick vi märkligt nog mer energi och vittring till målet. Så vi satte fart mot målet i Björkliden.

Vi hade lagt de jagande lagen vi sett tidigare, långt bakom oss och när vi äntligen passerade mållinjen kl. 20:40 efter 10 tim och 40 min på fjället var vi lag nummer nio in. Riktigt nöjda.

En otrolig upplevelse som jag kommer vara stolt över länge. Nu blickar vi mot nya äventyr.

Bildtext: Sjön därnere i bakgrunden är Trollsjön.

Se gärna vår film från loppet på www.vimeo.com/136376066

Håkan Johansson



Ersnäs IF skidor

EIF:s skidverksamhet består som tidigare år dels av en träningsgrupp med barn och ungdomar, 8-14 år och skidkulverksamhet för de allra yngsta. Träningsgruppen består i år av ca 15 ungdomar som redan tränar flitigt söndagar och onsdagar. I väntan på snön är söndagsträningarna förlagda till cykelbanan och bedrivs med rullskidor. Onsdagar tränas det i Gläntan vid 18:30. Utöver detta har EIF nu även ett cirkelträningsspass, på tisdagar 19:00 i Alviks gymnastiksal, där alla naturligtvis är välkomna! SkidKul, för de allra yngsta, kommer att starta i januari, mer info kommer lite närmare uppstart.



Utöver träningsverksamheten håller EIF igång spåren, ambitionen är att som förra året ha såväl klassiska spar som en skatebädd. Får vi bara lagom mycket snö håller vi även igång spåret ned till Häärs!

Belysning startas som tidigare med ett tryck på knappen på gaveln av tidtagarkuren. Belysningen lyser därefter en timme.

Vi hoppas att få se många av er ute i spåren i vinter. Komihåg att vi åker medsols! Så slipper vi krocka i spåren ... Det är tillåtet att ha med sig hund, men självfallet är man ansvarig att ha kontroll över sin hund. Vi plockar också upp från spåret vad hunden lämnar efter sig!

Björn Samuelsson, Ersnäs IF

Det går som en dans

1985 var ett aktivt år i byns historia. Bl a tog några kvinnor i Ersnäs initiativet till att bilda Ersnäs Motionsdansförening. Dessa aktivister var Christina Olsson Svedjan, Gunnel Eriksson Lejans väg och Marianne Blixt på "Bättre sidan". (Ja, det är så de själva kallar sig, den del av byns befolkning som bor väster om E 4).

Sedan dess har många schottis- hambo- och mazurkasteg tagits i den kretsen av personer. Man brukar säga att en period på 30 år utgör en generation. Det betyder att denna förening nu levte en generation. Sådant måste markeras.

Av den anledningen samlades en lördagskväll i slutet av augusti ett 60-tal dansanta människor i Ankaret. En läcker måltid, levererad av Ralph Lundstengården, avåts. Minnen berättades. En tipspromenad avverkades och föreningens ständiga inspiratörer, dansledarna Marianne Hanzi och Tord Holmbom uppmärksammades.

Självklart blev det också dans både gammalt och styrdans. Här må skribenten delge läsarna och då särskilt

de som anlände till världen på 60-talet och därefter en liten undran. Det gäller dansstilar: styrdans och discovarianten. Alla vet vad jag talar om. Discodansen är en produkt av den dominerande individualismen. Styrdansen däremot handlar om samverkan. Kropparna befinner sig i nära kontakt med varandra. Två varelser rör sig i samstämmighet. Sensualism är ordet. Var finns sensualismen i discodansen med dess lufttrum mellan parterna? Om kyskhet skulle vara det eftersträvarsvärda, är discodansen den rätta formen.

Efter denna beskrivning är det självklart att den jubilerande föreningen väcker intresse hos många yngre läsare. Ni är alla välkomna. För närmare information, kontakta Gunnel Eriksson gunnel.eriksson@bergsbyn.net.

Bildtext: Ett av inslagen under jubileumsmåltiden var Ballongsången. F d ersnäsbon Eva Måwe, numera bosatt i Umeås grannskap, deltog med inlevelse och förbereder sig här för den stora smällen.



Allt är inte vackert

Vårt Torg mitt i byn, det är en verklig tillgång i många sammanhang. Finns det något liknande i någon annan av kommunens 40-talet byar? Det är möjligt. Redaktionen har inte full koll. Men det lutar mot att Ersnäs är unikt i det här avseendet.

Emellertid även solen har sina fläckar. Många kanske undrar vad det är för en byggnad som ligger alldeles i anslutning till Torget (se bilden).

För någon generation sedan fanns det två frikyrkoförsamlingar i byn. En av dessa, EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) var aktiv ännu en bit in på 1980-talet. Den byggnaden, belägen



mitt emot infarten till skolan, har genomgått en rejäl renovering och är en prydnad för byn.

Detsamma kan vi knappast säga om byggnaden på bilden. Den var hemvist för byns andra frikyrkoförsamling, Filadelfia, centrum för byns pingst-vänner. Här fanns också evangelistens familjebostad. Pingstkyrkans predikanter kallades evangelister, personer som ofta kom från landets södra delar. Verksamheten upphörde i mitten av 1960-talet.

Byggnaden är sedan ett antal år tillbaka magasin för en möbelfirma i trakten. Som alla kan konstatera, finns en del övrigt att önska vad gäller underhållet av detta hus och av den omgivande tomtmarken. Låt oss hoppas att goda krafter här ser ett renoveringsobjekt (som fallet var med EFS) och att en vacker dag kan här ännu en ersnäsfamilj dra in.

En lägesrapport om Ersnäs fotbollen

Årets säsong slutade med en andra plats i div.5 södra efter Bodens BK lag 2, detta innebar kvalspel mot GMFF 2 och Vittjärvs IK om en uppgång till div. 4.

Även här slutade vi på andra plats efter GMFF lag 2, så i skrivandes stund blir det även nästa säsong div.5-spel för EIF. Dock ligger det till så att om en vakans uppstår i div.4 så har vi första tjing på den platsen. I dag (6/11) så läser vi om att ASSI inte ska spela i div.3 nästa år. Detta skulle kunna öppna dörrar för oss att få spela i div.4 under 2016 men det återstår några bitar som måste falla på plats innan vi kan titulera oss som div.4-lag säsongen 2016.

Tränarparet är klart för nästa år, dvs Urban Isaksson som huvudtränare och André Lindfors som spelande och assisterande tränare, alltså, samma tränarpär får förnyat förtroende.

Vi inom EIF Fotboll AB vill härmed tacka alla som gjort möjligt för oss att ro i land denna säsong, ingen nämnd

Om någon funderar på varför flyktingar från Syrien har kläder på sig och kanske bär en mobil. Det beror på att de flyr från ett fruktansvärt krig, inte från medeltiden.

Mikael Lekfalk

och ingen glömd.

EIF vill även påminna om adventsfikat med jultomten på besök i Torpet söndag 6/12 (mer info kommer) som vi arrangerar tillsammans med Ersnäs Amtörteaterförening.

Söndag 13/12 Lucia kör vi dragning på årets supporterlotteri. Resultatet finns på www.ersnas.se någon dag efteråt.

Slutligen vill Ersnäs IF önska en God Jul och ett Gott Nytt År till alla Ersnäsare.

Anders Vikberg,
Ersnäs IF



Om ett stökigt skrivbord är ett tecken på ett oordnat förstånd, vad innebär då ett tomt skrivbord?

Albert Einstein

Årets Klappjakt

Jonas Seger, Viltvårdsgruppen Ersnäs, meddelar att Klappjakten startar lördag 14 november. Samling klockan 07.30 vid skolan.

Så får vi hoppas att jakten avrapporteras i Ersnäsbladets januarinummer.

Skriv!



Vi som jobbar med Ersnäsbladet vill väldigt gärna att ni läsare hör av er. Människan är ju en tänkande varelse. Alla har vi funderingar om både det ena och det andra bl a om den plats i världen där vi tillbringar våra liv. Skriv ner några rader. Det är inte Svenska Akademin som är mottagare utan EBS redaktion (se ruta på sidan 3). Alltså några ord i alla enkelhet. En variant är att höra av sig till oss med förslag om vad som vad som ska behandlas i vårt blad.

Dessutom vill vi ...

i redaktionen för Ersnäsbladet gärna knyta ytterligare en fast medarbetare till oss. Är Du intresserad, kontakta persson.sven@telia.com

Bildgåta

Vem eller vad är detta? Redaktionen väntar på Ditt svar.



Inflyttade till Ersnäs

Klubbvägen 32: Familjen Mörtberg och Brännström

På västra sidan av E4:n har Fanny Brännström, Simon Mörtberg och liten busig Ludvig på 2,5 år bott sedan maj i år. Att flytta från Hertsön till Ersnäs möjliggjorde bland annat kortare restid till mormor i Skellefteå, annars har de inga kopplingar till byn sedan tidigare.

Simon arbetar som lärare på Hedskolan och Fanny är springvikarie inom barnomsorgen; Ersnässkolan där hon ibland arbetar ligger förnämligt nära. Ludvig går på Antnäs förskola i väntan på plats i Ersnäs. På fritiden är hästar ett stort intresse för Fanny, hon har ingen egen häst men hjälper andra. Simon gillar sport, dock konstaterar de att småbarn gör att egna intressen får stå tillbaka litegrann. Ludvig blir lite otålig av att tvingas vara stilla framför fotografen och vill ner på golvet: dags att leka igen!



Ostibyvägen 29: Familjen Larsson och Öberg

Inne i det stora gula huset hittar vi en pigg liten Penny på 4 månader, mamma Lina Öberg och pappa Niclas Larsson. Hunden Tyra noterar EB:s ankomst med svansvift.

De har flyttat in i Linas barndomshem och i full färd med att sätta sin egen prägel på bostaden. Just nu är Lina mammaledig med Penny medan Niclas skrotar farligt avfall för Stena recyklings räkning. Tidigare har de bland annat bott i Råneå, som Niclas kommer från, men har nu hittat hem i Ersnäs. Linas familj bor precis i närheten vilket gör att det finns många barnvakter. Tryggt och bra för Penny!

EB önskar de nyinflyttade varmt välkomna till byn och allt föreningsliv som Ersnäs erbjuder!



Ej kommunalt anslutna avloppssystem



Kravet på nya avloppssystem till ett 40-tal fastigheter i Ersnäs berättades det om i Ersnäsbladet nr 86 (maj 2015). Så här såg det ut då Stig och Hans Blomqvist "grävde ner" sitt gemensamma system i höst.

Spänstiga ersnäsbor!

Vilken härlig sommarbild! Undertecknad gjorde en liten cykeltur en vacker sensommardag bl a på Klubbvägen. Då mötte jag denna treenighet.

Jag bad att få ta en bild och här är resultatet: mamma Pernilla Taavola, dottern Elivia och i vagnen sonen Edwin tio månader.

Sven Persson

